

LET'S GO RETRO

#59
JAN 2024
64 PAG.



ANNO 1963

f2,50

SIEPELLOCHT

BOOM!

'N ECHTEN SIEPEL ZEE'J
OAWERAL EN VIERT 'N
KEIGAAF CARNAVAL



OONDER DE EGYPTISCHE ZÛN BINT
WIE OP AVONTUUR, DE JONKERS VIERT
CARNAVAL TOT 'T LEATSTE UUR



SPECIALE EDITIE

MET GEKLEURDE PAGINA'S

24



12345 678 90

0

PAG. 45





DAMINK

Installatietechniek

**VLEEGT DE MET 'N
CARNAVAL
ALLE STOPP'N D'R DEUR?**

0541-234100

Sander@damink-installatietechnik.nl

Tijdens Carnaval:
- Extra Vitamines
- Extra Mineralen

Na de Carnaval:
- Vasten
met Bio HCG Original



Orthokliniek Ootmarsum
Denekamperstraat 11 a
7631 AA Ootmarsum

www.orthokliniek.com

Prinsen Interieurbouw
maatwerk uit Ootmarsum

- Kastwanden
- Badmeubels
- Keukens
- Keukenrenovatie



wouter@prinseninterieurbouw.nl

www.prinseninterieurbouw.nl

06 42 11 65 83

COLOR COATING

BRUNS & BROEKHUIS

GELUKKIG IS 'T NICH
PERMANENT CARNAVAL,
WANT DAN LEUPN WIE D'R
MOOI GEKLEURD BIE!

Gred ith
kapitalen



INHOUD

3. Inhoudsopgave
5. Carnavalsprogramma
7. Voorwoord Burgemeester
9. Voorwoord President
11. Fotocollage Carnaval 2023
13. Proclamatie Prins
15. Het hoogste woord
17. RUH, Bestuur & RV11
18. Interview Prins & Adjudanten
25. Fotocollage Kleintje Oatmössche 2023
26. 150-jaar Harmonie Caecilia
29. Themapagina: Let's go Retro!
30. 22 jaar terug in de tijd: Het jaar 2002
33. In memoriam
34. Zittingscommissie
35. Fotoshoot Raad van Elf Othmarridders
37. Uitgelicht: Kledingcommissie Siepeljonkers
38. Terugblik schoolprins/-prinses 2023
39. Kindercarnaval
40. Uitnodiging Riesen Rosenmontag Rüttsch
42. Fotocollage Zitting 2023
43. Voorwoord voorzitter Siepeljonkers
44. Fotopagina Siepeljonkers
45. Proclamatie Markies
46. Interview trio Siepeljonkers
50. De Tam Tam van Ootmarsum
52. Siepelhangen
54. Fotocollage Carnavalsoptocht 2023
55. Informatie Carnavalsoptocht 2024
56. Carnavalsgedicht
58. De Hènige Slepveënt
62. Trias Zottika

Versterking!

De Siepelocht komt elk jaar tot stand door de inzet van de vele commissieleden die op allerlei verschillende manieren bijdragen aan het eindresultaat.

Wil jij assisteren in creatieve vormgeving, redactioneel werk, fotografie, werving sponsoring, verspreiding of heb je in het algemeen wellicht goede ideeën voor de Siepelocht? Laat het ons weten via het hoofd van de Siepelocht!

COLOFON

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze Siepelocht 2024.
Siepelocht commissie
Hoofd Siepelocht: André Velthuis
Creatieve vormgeving: Kylie Leussink, Mark Beernink, Julia ter Telgte, Babet Morsink, Tycho Kamphuis, Noah Noppert, Henk Snoeijink
Redactie: Jurgen Kleine Schaars, Pim Bank, Jan Bolscher, Els Beltman, Monique Oude Egbrink, Nadine Kroezen
Advertentie ophalers: André Velthuis, Henk Staverman, Sander Borgerink, Els Beltman
Verspreiding: Marc Oude Egbrink, Jan Benerink
Drukwerkbegeleiding: Maikel Slot

Ook genoeg van uw hoge energierekening??



EIJSINK

SOLAR SYSTEMS

T. 06 25 31 36 62



Gespecialiseerd in:

- deelreparaties
- taxaties
- licht schadeherstel
- oldtimer spuitwerk

Hans Belderink
de Mors 163a
7631 BB Ootmarsum
Tel.: 0541-533887
Mob: 06-22212873
hansbelderink@hotmail.com

KUIPERBERG

OOTMARSUM



Camping



Party Lounge



Chalets



Ven Campers en Praalwagens



thele jaar lös

morskjeft

SFEERMAKERS UIT REUTUM

We komen graag
bij u over de vloer!



0541 - 670 207
www.morskjeftreutum.nl

TAPIJEN GORDIJNEN ZONWERING PVC VLOEREN

Programma

Resterend carnavalsprogramma CV De Othmarridders

Dag	Datum	Programma	Tijd	Locatie
Woensdag	31 januari	Aanbieden Siepellocht	18:30	Kruse Technische Handel
Vrijdag	2 februari	Opening buitenresidentie & bezoek Rossum	20:00	Pieck Fijn
Zaterdag	3 februari	Wagen aanbieden	20:00	Carnavalsloods
Zondag	4 februari	Dweilen & Neugaovend Rossum	14:30	Café de Poort
Woensdag	7 februari	Sleuteloverdracht Gemeente Dinkelland	19:00	Gemeentehuis
Donderdag	8 februari	Bezoek Kadolstermennekes	20:00	Grand Café de Wal
Vrijdag	9 februari	Schoolcarnaval Carnavalsoptocht Agelo Siepelhangen	08:00 14:00 20:30	De Meander Café-Restaurant Max, Agelo Ootmarsum
Zaterdag	10 februari	Stadspomp & sleuteloverdracht Carnavalsoptocht Ootmarsum Dweilen	10:00 13:30 15:00	Ossenvoort Ootmarsum Centrum Ootmarsum
Zondag	11 februari	Frühshoppen Keistenen Carnavalsoptocht Oldenzaal Night of the Jonkers	10:00 12:30 20:00	Café-Restaurant Max, Agelo Oldenzaal Stadscafé
Maandag	12 februari	Kindercarnaval RRR & Witte blous'noamd	13:00 16:30	Van der Maas Ossenvoort
Dinsdag	13 februari	Siepeledinsdag & dweilen Moeder onze kraai is dood Bok verbranden	13:00 19:00 19:11	'n Deurloop 'n Deurloop Marktplein

22 x 11 Othmarridders

Retro reünie!

Speciale oproep! Ben jij de afgelopen 22 jaar lid geweest van de oergezellige Doare Road van 11? Dan moet je dit spektakel op Rosenmontag blokken in je agenda! Gaat jouw verleden met de Raad van 11 nog verder terug dan 22 jaar? Dan geldt deze oproep ook voor jou.

Komt allen naar onze residentie Ossenvoort om tijdens de roemruchtige en legendarische Witte Blues'n oamd volledig uit je nostalgische plaat te gaan! Dus... zoek je vintage witte blouse op en geef massaal gehoor aan deze oproep!

Voor een 'ultieme flashback beleving' zorg je dat je er om 17.00 uur bent als het feest in volle gang is! Natuurlijk blijf je ouderwets hangen tot 22.11 uur; hét tijdstip waarop het sein "witte Blues'n Oamd" wordt gegeven! Geen lid van de Doare Road van 11 geweest, maar wel in het bezit van een vintage witte blouse? Dan ben jij natuurlijk ook welkom!

Hopelijk kunnen we elkaar in grote getalen begroeten! Tot 12 februari.

Alaaf

Prins Michel 1 & adjudanten Hidde en Wouter





TRIMSALON MARIËL

06 30186060 - Ootmarsum

FilterCare

Engineered Solutions
www.filtercare.nl



*Maak oe nich naa in diss'n Carnavalstied. Wie
staat oe half.*

marquant
advocaten

Stelling 8 T: 0523 - 280 220
7773 ND Hardenberg F: 0523 - 280 229
www.marquantadvocaten.nl E: info@marquantadvocaten.nl

MET CARNAVAL VERGET
DIZZ'N TUINKABOUTER
'T WEARK'N KATS...

MEAR NOA ASWOENSDAG
GOA'K WEAR AN DE BATS!



 **ROB KEMPERINK**
hoveniersbedrijf

Advies • Ontwerp • Aanleg • Onderhoud • Bestrating

T 0541 - 29 22 47 M info@kemperink.nl I www.kemperink.nl



WEBSITES &
ONLINE MARKETING

Guus ter Grote // Webdesign
Brookhuis 27, 7631 LB Ootmarsum

TRANSPORTMIJ H&S
GRONDVERZET EN CONTAINERS



0541 514 395

- >> CONTAINERVERHUUR
- >> TRANSPORT
- >> GRONDWERK
- >> EN MEER IN OLDENZAAL



info@hazewinkelslebos.nl
Edisonstraat 48
7575 AT Oldenzaal

Tijdens Carnaval zet Freek
't hoes op 'n kop



Makelaardij & Financieel Advies

KEUPINK



“

Voordat ik jullie een fantastisch carnaval ga toewensen, blik ik terug op vorig jaar. Dat was het jaar dat werd geleid door fantastische Ootmarsumse trio's en het jaar dat de Siepels zich weer prachtig presenteerden tijdens de optochten.

SIEPELS

Alaaf!

Het was ook het jaar dat door alle Dinkellandse hoogheden werd afgesloten in Ootmarsum in de Othmar Bierspa. De Ootmarsumse hoogheden voorop omdat het in hun 'lokale bierspa' was. Geen passender manier dan bijkomen van het carnavalsseizoen dan in een mout- en hopbad... Wat voorafging, was een ontzettend volle carnavalsagenda. Wat is het elk jaar weer passen en meten in mijn planning. Zóveel uitnodigingen voor gala's, jubilea en andere activiteiten. Ik probeer van zoveel mogelijk uitnodigingen gebruik te maken. De Zitting van de Othmarridders kon ik dan ook niet aan mij voorbij laten gaan.

Dit was weer een mooie ervaring. Ik lach altijd volop mee en geniet er echt van. Ik ben een 'relaxte carnavalsvierder'. Niet voorop in de polonaise, maar ik geniet van alle activiteiten, de reuring en de saamhorigheid. Voor mij is jullie gala-avond dus ideaal. En ik ben daarna ook nog eens helemaal op de hoogte van het wel en wee in Ootmössche.

Ik wens jullie veel plezier toe tijdens het carnavalsseizoen. Dat jullie allemaal op een gezonde manier de dagen vrolijk mogen doorkomen!

John Joosten
Burgemeester gemeente Dinkelland



SHELTERSTORAGE

Schelmaatstraat 21
7575 BC Oldenzaal
The Netherlands

Tel: +31 (0)541 52 17 65
Fax: +31 (0)541 52 16 45
info@shelterstorage.com
www.shelterstorage.com

AN
RUUMTE
GIN
GEBREK!
AIT VOL PLEK!



Auto Brugging

Welkom

- Apk
- Reparatie
- Airco service
- Verkoop

■ 06 38 91 01 80
■ www.autobrugging.nl
■ Galgenveld 2G
■ 7631 BS Dolmarsum

www.autobrugging.nl



Erve
Höwerboer
Bed & Breakfast

www.ervehowerboer.nl



Tegelzetbedrijf Andre Groeneveld



Beste lezers, feestvierders en Othmarridders,

Het is mij een groot genoegen om jullie allen te verwelkomen in de vrolijke en kleurrijke wereld van de Siepellocht, de officiële carnavalskrant van De Othmarridders uit de retro Siepelstad! In deze bruisende editie nemen we u mee op een reis vol lachende gezichten, onvergetelijke momenten en de typische levensvreugde die ons carnaval in Ootmarsum zo bijzonder maken.

Carnaval is niet zomaar een feest; het is een traditie die diep geworteld is in de harten van de Othmarridders en alle inwoners van Ootmarsum. De Siepellocht weerspiegelt niet alleen de kleurrijke kostuums en de uitbundige optochten, maar ook de gemeenschapszin, het enthousiasme en de verbondenheid die dit feest zo uniek maken. In deze editie laten we u kennismaken met de creatieve geesten achter de kleurrijke praalwagens, de bevlogen dansgroepen, en de humoristische sketches die onze straten zullen vullen tijdens de carnavalsdagen. We delen met trots de verhalen van ons Othmarridders, die met toewijding en passie werken aan het in stand houden van deze eeuwenoude traditie."

*ChatGPT-mode oet.

De wereld om ons heen verandert snel. Zo kún je een compleet voorwoord al genereren met 2 simpele muisklikken en een zogenaamde "prompt" (of in de volksmond een "doo dit") van 15 woorden. Eens proberen... en verdomd, het lukt! En het slaat ook nog ergens op!

Dat is niet wat onze helden van de Siepellocht gedaan hebben. Met 100% pure passie hebben zij, zonder enige hulp van AI in beeld of geschrift, weer gezorgd voor deze prachtige carnavalskrant die dit jaar zowel on- als offline te bewonderen valt, op onze even zo prachtige vernieuwde website. Volledig ambachtelijk tot stand gebracht dus, speciaal voor jullie. Net als hoe wagens ambachtelijk worden gebouwd, kleding wordt genaaid, zitting sketches worden geschreven, en vele andere activiteiten binnen de vereniging worden ontplooid. Geen (oké toe maar; nauwelijks) gebruik makend van computers. We houden er van om tradities in stand te houden, met en voor elkaar! Zo raak je niet van elkaar vervreemd in deze wereld waarin "polarisatie" tegenwoordig wel een modewoord lijkt, maar wat niet volledig uit de lucht gegrepen is.

Pas goed op mekaar, en maak vooral völ wil!

Alaaf!

René Velthuis
President O.C.V. De Othmarridders

Toon Peters

TRANSPORT

Ootmarsum

Voor dames, heren
en alle carnavalsteu...



MON AMI

HAARSTUDIO



Gerben Engbers
M. 06 27 04 81 82

De Meierij 7
7631 AM Ootmarsum
T. 0541 - 29 33 37

www.schoenmakerijengbers.nl

Loft Dumak
INTERIEUR DESIGN

Loft Dumak
Grotestraat 6
7631 BV Ootmarsum
0541-296296

- INTERIEUR & ADVIES
- ORGANISCHE GIETVLOEREN
- VLOERKLEDEN
- GORDIJNEN
- EXCLUSIEVE WOONDECORATIE

Bezoek onze website
www.loft-dumak.com
www.dumak-vloeren.com

Bloemen Mode

Kerkplein 21 | 7631 EW Ootmarsum
Tel. 0541 291 210 | www.bloemenmode.nl



NIJHUIS

financiële dienstverlening

T 06-48591775 E info@nijhuis-fd.nl | www.nijhuis-fd.nl

Lijfrentes
Hypotheken
Salaris en Bedrijfs
Administraties
Belastingaangifte
Fiscaal Advies

welkoop

Het adres voor tuin & dier.

We zijn er voor alle doeners. Voor iedereen die er blij van wordt om lekker buiten bezig te zijn. En te zorgen voor alles wat groeit en bloeit, het hele jaar door. Als doener vind je bij ons precies wat je zoekt: een praktisch aanbod en gedegen advies. Van iemand die er echt verstand van heeft. Het hele jaar door en bij elk weertype weet Welkoop wat er nú te doen is in de tuin. We weten hoe je goed voor dieren zorgt. En wat je daarvoor nodig hebt en hoe je dat aanpakt.

Tot snel in de winkel!

welkoop

Weet wat te doen.



Welkoop Ootmarsum
Laagsestraat 2

Wie doot al joar'n met
plezeer oons vak, doarum
goat wie met carnaval
umeunig oet oons dak!



Arens, keurslager
De Meierij 10 Ootmarsum
Tel. 0541 292214
www.arensthekeurslager.nl



HOMEGIFTS & FASHION

Allison
Uitvaartplanner

0541 - 29 72 35
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Ongeacht of en waar u verzekerd bent.

Ook voor het aanvragen van een kosteloos
wensenboekje: www.allisonuitvaartplanner.nl

Mensink
Edelsmid

T 0541292992
06 41788448

E info@edelsmidmensink.nl
W www.edelsmidmensink.nl

A Poolboer 4
7631 LE Ootmarsum

O Dinsdag/donderdag/vrijdag
9:00 - 17:00

Bel of mail voor een afspraak op een andere dag/avond



Carnaval 2023

Wy als slaafjes w
camping DE HAER
altud voor BRYAN



**OPHUIS
OPTIEK**

Ons bier
maakt
meer goed
dan je met
carnaval
kapot kunt
maken

Othmar



Commanderieplein 6 | Ootmarsum | www.othmarbier.nl | 0541-760808



hubo

Prossinkhof 34 - Oldenzaal
Tel: 0541 51 24 90
hubo.nl / hulsink.woonspecialist.nl

**Hulsink
de
Woonspecialist**



KAMPLACON
dak- en wandconstructies

LED NOVATE
INNOVEREND IN LED-TECHNOLOGIE

DE VERKONDIGING VAN MICHEL'S REGERINGSPERIODE

Proclamatie



Heedn 'n zesden van de Louwmoand van 't joar tweedoezendveertwintig is't mie, Prins Michel, bie de gratie van al het Siepelvolk en den doarn Road van Elf kozn tot 'n neegndnveeftigst'n Prins van de Stad Oatmössche,

- ★ Trotsn bescharmhear van 'n mooi Siepelwiefke en twee anstormende Keistenenwiefkes.
- ★ Nestor van..., én a 22 joar lid van de doarn Road van 11.
- ★ 'N darden Hoogheid den oet 't mooie Keistenenland wodt invlög'n.
- ★ Te hoaploper met 'n Mosterdgat en 'n Bosdûvel.
- ★ Aircoolstn Spijlbusgek van de stad Oatmössche en wied d'r boetn.
- ★ Dé Prinsenbegeleider van de leste joarn, den noe zichzölf löt begeleidn.
- ★ Groot- metdrammer an de bestuurstoafel van de Othmarridders.
- ★ Grootsmechtigstn Let's go retro- ganger, want vroger was alles better as rechtervoort.
- ★ Onderwiezer, mear mot ok boav'n 'n kop d'r bie hoaln.
- ★ Oaltsten nar van de Road van 11, hee is maf, hee is gevat, aaj't good gemutst, en... hee skipt gin feest met carnaval.
- ★ Met trots doot wie oeleu bod van oonzn 59e Hoogheid van de stad Oatmössche, Prins Michel den Earsten!

"VERGUND, OM OELEU TE HOAP MET MIENE ADJUDANTEN HIDDE EN WOUTER BOD TE DOON VAN OONZE DOARLUCHTIGE REGEARINGSPLANN'N VEUR 'T JOAR 2024."

TEN EERSTN

Wie daagt de Hoogheden en Adjudanten van de Siepeljonkers, Hënige Slevvèent en de Keistenen oet veur 'n oalderwetse strijd butken.

TEN TWEEDN

Wie vewocht dit joar kats gin volk an de kaant bie de optocht deur oonze Siepelstad, want allman döt met! Dus ok alle leu woar wie oonze vrije tied met besteed.

TEN DAARDN

Bie 't kindercarnaval geet 't Me-anders um! Doar is't podium veur de Schoolprins- en prinses en hun nije Road van 11.

TEN VEARDN

Wie zult d'r veur zorgn dat de bewoners van Huize Franciscus dit joar met doot in de optocht. En dat doot ze in de Huize Francibus.

TEN VIEFDN

Vanof oonze opkomst zult wie retro carnavalsstickers oetdeeln en wie vewocht dee bie alle feeskes bie oeleu op boerenkieln an te treffn.

TEN ZESDN

Nog meer retro... bie de jaorlijkse brunch van de Garde der Oud Prinsen zult wie d'r veur zorgn dat de Oald Prinsen en Oald Prinsessen culinair verrast wod.

TEN ZEUMDN

Wie vewocht dat het bestuur van het nije Heemhuis, gevestigd in het prachtige Poorten Frederik, 'n expositie inricht oawer 59 joar carnaval in de Siepelstad. Gearn wilt wie disse expositie van 't slot doon en anzeen.

TEN ACHSTN

Wie beneumt Pieck Fijn as oonze boetnresidentie binn'n de walln en wilt hier 'n piekfijn feestje organiseern, met 'n knipoog noa vroger.

TEN NEEGNDN

Wie daagt alle Road van 11 leden van de leste 22 joar oet om de Witte Blues'n Oamd met oons met te viern.

TEN TIEDN

Wie zult d'r veur zorgn dat in heel Aogel de oawerheerlijke locht van de Oatmösschese Siepel te roekn is.

TEN ELFDN

Ik verwocht dat iedr'n carnavalsvierder zich zal hoal'n an mien liefsprök:

'N echtn Siepel zeej oaweral en viert 'n keigaaf carnaval!





MEIJER - OUDE LASHOF
Bouwbedrijf Ootmarsum
www.meijer-oudelashof.nl

Ervaring en degelijkheid in:

- nieuwbouw
- verbouw/uitbreiding
- renovatie
- onderhoud

Sterk in modern vakmanschap!

Eertman
Zand- en Container-
vervoer

OOTMARSUM
(0541) 29 13 79

Erig & Anders

Hans-Jurgen
& Marcel
06 13 22 29 46

HARTMAN
OUT & BOUW b.v.

Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud

Galgenveld 9 | Ootmarsum | T. 0541 - 79 50 69

WWW.HARTMANBOUW.NL

IN DEURLOOP
DOAR ZIT IE GOOD!

Be Heintje
Cafe/restaurant - Cadebing - Speelduin

**GENIET'N OP
ZIEN TWENTS**

We hebben alles waar je van houdt! Van heerlijke koffie, tot aan de cocktail en alles daar tussen in! Wat je wens ook is, we maken het graag naar je zin. Kinderen zijn van harte welkom: zij vermaken zich in onze speeltuin binnen of buiten.

BEKIJK ONZE MENUKAART OP WWW.HEINTJE.NL

ETEN · BOWLEN · SPELEN

Welkom in het
Twente van vroeger

Gratis
audiotour

Commanderieplein 2, 7631 EA Ootmarsum
tel. 0541 29 30 99
www.openluchtmuseumootmarsum.nl



Het hoogste woord

"TEHOAP CARNAVAL VIEREN IN DE PRACHTIGE SIEPELSTAD."

Carnaval 2024 steet op 't punt van beginn'n. En wat hebt wie d'r met oons alln onmeunig, allerbastens völ zin an!! Tehoap carnaval vieren in de prachtige Siepelstad! En met tehoap bedoelt wie; alle warkende leden, mear vooral ok alle Siepels, klean en groot, jong en oald, want carnaval is 'n sociaal feest en zorgt veur verbroedering. En dat ik dit joar bie de gratie van al het Siepelvolk, tehoap met miene adjudanten Hidde en Wouter, met onnze hofdames en hoffotograaf Dennis dit carnaval de kar mag trekkn... Dat maakt oons as Siepels greuts!

Hoe is't zowiet komm? Halverwege mei geat bie mie de telefoon; René Velthuis an 'n droad. Hee zit met oonze Vorst Tim Kienhuis um toafel en ze bint net kloar met 't telln van alle stemm veur de Prinsenkeuze. Ze komt d'r nig helemoal oet en wilt gearn de mening van de Prinsenbegeleider heurn, of ik ff langs wil kommn. Eenmoal an toafel komp de aap oet de mouw; "Michel ie stoat boavenan de liest! Dus bie disse de vraag; wil ie de 59e Hoogheid van Oatmössche wod'n?"

Disse vraag oawervalt mie en ik vraag of ik d'r 'n nachtje oawer mag sloapn. Veural ok umdak de mening van mien vrouw Mireille hierin ok enorm belangriek vind. Aanderdaags gef ik oonze President greun lecht en vandan hên is't carnaval 2024 veur oons begonn'!

Mien eerste taak was twee adjudanten vroagn. Disse ha'k zoo vun'n; Hidde Reinalda en Wouter Klieverik zean direct JOA! Tehoap met disse kearls en oonze vrouwleu hew 'n geweldige veurbereiding had, woarin wie in't geheim vaak in't prachtige Keistenenland 't carnaval oet hebt dacht. As al disse mooie êumkes 'n veurbode bint veur't carnaval 2024 dan belooft dat wat veur de dolle daagn!

'n Thema ha'w ok zoa vun'n; Let's go retro! Woarum? Omdat wie van mening bint dat allman op ziene eegn wiese carnaval mot kunn' vieren! Of zoas Oald Prins Nico 1 het a mooi zea; "As ie 'n aander oene wil op goat legg'n dan geet de wil d'r of". En aw retro goat, kunt alle Siepels zich noar eegn inzicht schikkn noa dit thema. Bie retro dêênkt wie an 'Old skool', van't joar 0 tot gister. Dus carnaval in de Siepelstad met 'n knipoog noar

vrogger. 'n Boernkiel met stickers van Stroot, kearls en wichter verkleed as stoertje/ punk op de leagere school. 'Een paard in de gang' deur de speakers van 't café, kapelmuziek deur de stroatn, dweiln veur en deur Siepels; feest viern met mekaar!

Zoa hef allman zien' eegn carnavaalsherinneringen en dee ku'j mooi broekn as oetganspunt veur 'n geslaagd (retro)carnaval zoa'j 't zulf wilt viern.

In oonze proclamatie he'w ok 'n paar punten opnomm met 'n retro knipoog noa vrogger, want rechtervoort blik mear wat vaak da't vrogger zo gek nog nich was.

Dankensweerd ok alle vrijwilligers veur hun tied en tomeloze inzet um 't carnaval in Oatmössche en umstreekn mogelijk te maakn. Tehoap met alle Siepeljonkers maakt wie d'r in de Siepelstad 'n onmeunig, allerbastens mooi carnaval van!

Wie hopt oe allemoal tegn te komm op de feestn die'w goat viern, zodat wie later ok kunt zeggn; 't was vrogger zo gek nog nich...!!

Ik verwacht da'j oe allemoal hoalt an mien' liefsprök:

'N ECHTEN SIEPEL ZEE'J OAWERAL EN VIERT 'N KEIGAAF CARNAVAL!

Alaaf!

Prins Michel den Earsten



Stadscafe

"In Den Guldene Crone"

Gezellig uit in het hartje
van Ootmarsum..

Markt 10
7631 BW Ootmarsum
0541-293693
www.stadscafe.nl



BLOEMEN & PLANTEN



De **Drukwerk** Specialist

Al je drukwerk op één plek



Patrick Roelink
Tubbergerdijk 4 - 7638 PJ Nutter
06 16544304
info@floranaturatwente.nl
www.floranaturatwente.nl



KEUPINK

STUKADOORSWERKEN

Gevelisolatie
Plafonds
Wanden

☎ 06 54 64 52 28
Ootmarsum

WWW.KEUPINKSTUKADOOR.NL

homeaccent
interieur ontwerp

- | Interieuradvies & 3d ontwerp
- | Projectbegeleiding
- | Meubels
- | Raam- & wandbekleding
- | Kunst & woonaccessoires
- | Natuurlijke verven
- | Verlichting
- | Vloeren



NIEUW
INTERIEUR?
WIJ MAKEN EEN
3D ONTWERP

U vindt ons
Grotestraat 21 | Ootmarsum
(hoek Grotestraat/Oostwal)
0541 29 79 45
info@homeaccent.nl

homeaccent.nl

Raad uw hoogheid

- ★ **Holland's got Talent:** jarenlang artiest op de Zitting en het Keistengala. Meer dan 20 jaar doet hij al cabaretseke vakantieborrel voor collega's en zelfs met Winand in Zwolle op het Nationale Bevrijdingsfestival gestaan. Maar het échte talent zit in de jongeren op school waar hij mee werkt.
- ★ **Klok:** deze staat op 11 over 10, in de avond en digitaal is dit 22.11 uur 22 x 11; de Hoogheid is al 22 jaar lid van de Raad van 11.
- ★ **Windows:** ook in het onderwijs gaat veel digitaal. Windows is onmisbaar.
- ★ **Voetbal:** de Hoogheid heeft al jaren een seizoenkaart van FC Twente.
- ★ **Vijver:** dit is een ven in een uitgestrekt heidegebied, in deze omgeving verblijft een korhoen graag. De school waarop de Hoogheid werkzaam is heet VSO 't Korhoen.
- ★ **Sjalotje:** een meisje dat een siepel uit de grond trekt, maar de wortels laten niet los. Typisch Ootmarsum: "De roots laten je niet los". De Hoogheid is een echte Ootmarsummer, die nu woonachtig is in Agelo.
- ★ **Kuiken:** verwijst naar Pasen, De Hoogheid was Poaskearl van 1998 t/m 2001.
- ★ **Welkom/Niet storen:** een anagram van Nestor. Dus; niet Nestor. De hoogheid is dit carnavalsseizoen geen Nestor van de Raad van 11, dat is dit seizoen Harry, welkom aan Harry.
- ★ **Klompen:** deze verwijzen naar de woonplek, de Hoogheid woont boet'nof op de boer.



HET BESTUUR IS NOG OP ZOEK NAAR:
 • SECRETARIS
 • DANSMARIETJES



Prins Michel 1

MET ZIJN ADJUDANTEN HIDDE & WOUTER

Hoe mooi is dat! Een rasechte Siepel, Stadsprins van de stad Oatmössche, maar sinds een paar jaar woonachtig in het prachtige Keistenenland, verkozen tot 59e hoogheid van de Siepelstad.

Het was natuurlijk een grote verrassing toen Prins Michel Oude Kotte (47 jaar) zich tentoonstelde met zijn Adjudanten Hidde Reinalda (37 jaar) en Wouter Klieverik (46 jaar). Als je zo'n truc uithaalt dan begeef je je natuurlijk op glad ijs, en dat bleek. Alsof de goden ermee hebben gespeeld ging het tijdens het Noaberbald, de opening van het carnavalsseizoen, bijna mis. Nota bene op de klanken van de Keistenenbloazers ging Michel (toen nog incognito als Nestor van de Raad van Elf) al hossend ten onder. Resultaat: een gescheurde kruisband. Enigszins retro was het wel, want die andere kruisband was in het verleden reeds verloren gegaan...

Later in deze Siepellocht zult u in aanraking komen met enkele complottheorieën, maar zou dit ook geen Aogelse samenzwering zijn? Een kruisband scheuren op de klanken van de Keistenenbloazers, op de grond van Deurloop-eigenaar Damink? Het lijkt natuurlijk verdacht, maar dat is het zeker niet. Integendeel zelfs, deze Prins wil samen met zijn Adjudanten juist graag een brug slaan en Carnaval laten verbinden. Hoe ze dit voor zich zien, wie ze zijn en wat ze voor ons in petto hebben, leest u in dit exclusieve interview met het kersverse trio en hun hofdames.



WAT IS DE LINK TUSSEN DIT TRIO? HOE IS HET TOT STAND GEKOMEN?

Nou, toen ik werd benaderd als Stadsprins mocht ik uiteraard even nadenken over mijn Adjudanten. Ik kende Hidde al van vroeger, als klein jongetje van de voetbal. In die tijd was ik namelijk zijn voetbaltrainer. Daarnaast zijn we tegelijkertijd begonnen bij het bestuur van De Othmarridders. De klik was er meteen, we stonden veel bij elkaar aan de praattafel en kunnen samen goed "kuieren". Ik weet dat Hidde een geschikte kearl is, dus ik dacht: "Die moet ik erbij hebben!". Samen zijn we verder gaan denken en aangezien we beiden een carnavalsachtergrond hebben, wilden we ook graag iemand buiten de carnaval betrekken om het trio compleet te maken. Zo zijn we bij Wouter uitgekomen. Wouter en ik hebben elkaar een jaar geleden tijdens een feestavond van onze gemeenschappelijke kennissen bij Ten Dam ontmoet. We kwamen al vroeg in de avond bij elkaar aan de praattafel staan en hebben de hele avond over onder andere onze 'auto-hobby' gesproken. We deelden dezelfde interesses en hadden gelijk een klik met elkaar. We denken dat Wouter zeer geschikt is om bij de carnaval te hebben en daarbij is deze frisse blik voor onszelf natuurlijk ook een verrijking!

HOOGHEID EN ADJUDANTEN, HOE EN DOOR WIE ZIJN JULLIE GEVRAAGD?

Michel: Dat was het moment dat Tim Kienhuis (Vorst) en René Velthuis (Voorzitter) de stemmen aan het tellen waren. Ze belden mij om te vertellen dat ze er niet helemaal uit kwamen en dat ze de mening van de Prinsenbegeleider hierbij graag wilden meenemen. "Kom maar even langs", was vervolgens de mededeling. Ik gaf Mireille aan dat ze me hadden gebeld en dat ik dus even naar Tim en René moest. Mireille zei direct: "Ze gaan jou als hoogheid vragen". Ik had daarentegen niets door en dacht écht dat de puntentelling te dicht bij elkaar lag en dat ik daarvoor die kant op zou moeten komen. Toen ik binnenkwam zei Rene: "Je staat bovenaan! Dus zeg het maar... wat doe je ermee?". Ik zei: "Wat doe je ermee? Tegen jullie zeg ik meteen ja, maar dit moet ik natuurlijk wel thuis overleggen." Na een nachtje slaap kwam er groen licht, we gaan ervoor!

"Wie gaat nu iemand, die niet uit Ootmarsum komt en hier nu 10 jaar woont, vragen als adjudant?"

Hidde: Michel appte me op een zaterdag: "Tuin klaar, zin in een biertje?". Ik ben natuurlijk op de fiets gesprongen en eenmaal in Agelo zei Michel: "Ik heb als Prinsenbegeleider ook nog een vraag aan jou: De hoogheid wil graag dat jij Adjudant van hem wordt". Ik zei binnen 5 seconden ja. Achteraf hoorde ik dat Michel nog niet eens officieel ja had gezegd... maar goed, dat waren dus twee vliegen in één klap!

Wouter: Ik werd gebeld door Michel, hij vertelde dat hij Prinsenbegeleider was van De Othmarridders. De hoogheid zou volgens hem gevonden zijn en de vraag was of ik de Adjudant van de hoogheid zou willen worden. Ik dacht bij mezelf: "Wie gaat nu iemand, die niet uit Ootmarsum komt en hier nu 10 jaar woont, vragen als Adjudant?". Vervolgens ga je samen lopen malen wie het zou kunnen zijn en op een gegeven moment dacht ik: "Waarom zou ik het niet doen? Het kan alleen maar een mooie nieuwe ervaring zijn!"

Daj 't effen wet!

BEROEP

Michel: Leerkracht voortgezet speciaal onderwijs op VSO 't Korhoen in Hengelo. School voor zeer moeilijk lerende leerlingen in de leeftijd van 12 – 20 jaar. Ze zijn zichzelf aan het ontdekken en vol in de puberteit. Luisteren met grote regelmatig nergens naar en zijn vaak goed eigenwijs, dat past dus precies bij mij.

Hidde: Werkzaam als Financieel Adviseur Noordoost-Twente bij de Rabobank.

Wouter: Sinds december werkzaam bij DirectLease als Accountmanager/Leaseadviseur Full Operational Lease.

HOBBY'S

Michel: Reizen, op vakantie gaan met het gezin, cabaret, samen toeren met de kinderen in mijn oude Volkswagen spijlbus. En natuurlijk carnaval!

Hidde: Sporten, waaronder hardlopen, zaal- en veldvoetbal. Verder ben ik Secretaris van de Othmarridders en mag ik graag leuke dingen ondernemen met het gezin.

Wouter: Ik geniet erg van de tijd met mijn gezin en ik mag graag een stukje toeren in mijn Saab. Heerlijk met het dakje open en de zon op m'n kop. Verder ga ik graag op wintersport, kan ik genieten van tuinieren en sla ik graag een balletje op de banen van Tennisclub Ootmarsum (TCO), waar ik tevens voorzitter van ben.

FAMILIE/GEZIN

Michel: Inmiddels 13 jaar getrouwd met Mireille en samen twee dochters Janne (10 jaar) en Cato (5 jaar). Leuk feitje is dat Janne tegelijk jarig is met adjudant Hidde, allebei op Valentijnsdag. Dit jaar precies de dag na carnaval, dus dat komt goed uit!

Hidde: Sinds 2006 samen met mijn vrouw Imke en nu 1,5 jaar getrouwd. We hebben samen twee dochters: Jonne (10 jaar) en Nikki (6 jaar).

Wouter: Alweer 14 jaar getrouwd met Caryl, samen hebben we twee kinderen: Lizz (14 jaar) en Jack (9 jaar).

FUNCTIE/GESCHIEDENIS BINNEN CARNAVAL

Michel: Wagenbouw Siepelsonkers, Oud-Adjudant van Markies Maik 1 (2001), 22-jaar Raad van Elf-lid, oud-lid Siepellochtcommissie, Stuntcommissie en Feestcommissie. Artiest Gala in Agelo en Zitting in Ootmarsum, oud-Adjudant van Jubelprins Tim 1 (2018) en daarna bestuurslid als Prinsenbegeleider.

Hidde: Vroeger optochtloper met de Siepelsonkers in Oldenzaal, Raad van Elf lid van de Othmarridders, 5e jaar als Secretaris van het bestuur en de mooiste van allemaal: stratenveger na de optocht in Ootmarsum, als straf vanuit Bureau Halt...

Wouter: Jeugdgraaf (1991), lid Jeugdcommissie van de Bosduvelkes en gala-artiest in De Lutte. Optochtloper in de Boeskoolstad via vrienden van de Martinikearlkes uit Losser en optochtloper samen met noabermaat en hoffotograaf Dennis in onze eigen Siepelstad!

De Hofdames

DAGELIJKSE BEZIGHEDEN

Mireille (42): Eigenaresse van 'Om in te lijsten-fotografie' en werkzaam bij het Onderwijs Ondersteuningscentrum in Oldenzaal, 11 jaar medeorganisator van Kerst-en-kunst. En verder kan ik ervan genieten om af te spreken en te borrelen met vrienden.

Imke (37): Leidinggevende Horeca bij Heintje! Verder 30 jaar gehandbald, dit jaar voor het eerst als trainer in plaats van speler. Verder graag in de sportschool, op vakantie of lekker met vriendinnen.

Caryl (39): Eigenaresse van twee schoonheidssalons, één in Schalkhaar en één in Ootmarsum. Daarnaast mede Almatrieb-organisator van stichting Oatmössche JOA! en bestuurslid van Ootmarsum viert de langste dag. In mijn vrije tijd heerlijk tennissen, leuke dingen ondernemen met vrienden en op vakantie. En als totaal rustpunt; regelmatig vrijwillig op een spijkermat te vinden!

HOE HEBBEN JULLIE ELKAAR ONTMOET?

Mireille: We woonden letterlijk bij elkaar om de hoek en kenden elkaar totaal niet! Ondanks dat we in het begin elkaars tegenpolen waren, zijn we toch heel erg naar elkaar toegegroeid. Onze liefdesrelatie is ontstaan in het jaar 1999, hoe kan het ook anders dan tijdens carnaval in Ootmarsum!

Imke: We leerden elkaar kennen in 2006 toen we allebei op de middelbare hotelschool in Almelo zaten. Bij discotheek Dancing Bruins gebeurde de rest!

Caryl: In 2001 werkte ik bij de Wiemsel, daar kruisten onze eerste blikken toen Wouter een collega ophaalde. Na jaren om elkaar heen gedraaid te hebben, want Wouter vond mij te jong. Haha... de retro opmerking, hier heb je een kwartje en bel maar weer als je 18 bent, heb ik regelmatig moeten aanhoren. In 2008 zijn we echt bij elkaar gekomen toen we als noabers in Oldenzaal woonden, vervolgens samen verhuisd naar De Lutte en inmiddels alweer 10 jaar woonachtig in Ootmarsum.

GESCHIEDENIS CARNAVAL

Mireille: Carnavalscarrière gestart bij de Jojo's, daar later zitting genomen in het bestuur en vervolgens mogen helpen aan het opzetten van de Kledingcommissie. Als Hoofd Kledingcommissie ook in het bestuur van de latere Siepeljonkers gezeten. In 2010 de (eerste vrouwelijke) hofphotograaf van Stadsprins Arjan, lid van het Grime-team en in 2018 hofdame van Adjudant Michel.

Imke: 6 jaar Grime-commissie, waarvan nu hoofd en twee keer Zittingsartiest (dit jaar weer!). Ook in Langeveen carnavalshistorie als Galazangeres en optochtloper. Met de Van Loostraat hebben we ook mee mogen doen aan de carnavalsoptocht in de Siepelstad.

Caryl: In de jonge jaren meegelopen met de Siepeljonkers in de optochten, later trouwe Zitting-ganger in Ootmarsum en actief carnavalsbezoekers in Oldenzaal en De Lutte.



IMKE

MIREILLE

CARYL



WORDEN ER BIJNAMEN GEBRUIKT? ZO JA, WELKE EN WAAROM?

Michel: Skippy, maar dat is eigenlijk een familienaam. Mijn opa heette vroeger al "Gait van 't Schip" en mijn vader "Hennie van 't Schip". Dat heeft zijn oorsprong in 't Papsleef'ndorp, Geesteren. Daar zijn er heel veel "van 't Schip". Toen we met de kameraden op vakantie gingen naar Spanje verbasterde "Schip" al snel naar Skip, Skippy, dus zodoende!

Hidde: Ed, Edje. Hidde werd omgedraaid "Eddih" en afgekort "Ed". Eigenlijk noemt iedereen mij zo, zelfs mijn ouders en opa en oma.

Wouter: "De netst geklede tuinman van Ootmarsum", dat krijg je als je wekelijks met een blouse in de tuin staat te werken.

WIE IS JULLIE HOFFOTOGRAAF EN WAT IS DE CONNECTIE MET HEM/HAAAR?

We wilden graag iemand buiten het actieve carnaval betrekken en hebben in de noaber van Wouter & Caryl een super enthousiaste hoffotograaf gevonden: Dennis Kokkelink!

HOE DENKEN JULLIE DAT FAMILIE EN VRIENDEN GAAN REAGEREN WANNEER JULLIE OP ZATERDAG 6 JANUARI TENTOON WORDEN GESTELD ALS HET PRINSELIJKE TRIO VAN OOTMARSUM?

Michel: Mijn moeder reageerde laatst al heel mooi, al speculerend over de toekomstige Prins. Zij had natuurlijk via Eric Oude Vrielink "Bets" vorig jaar al heel wat van carnaval meegekregen. Ik weet natuurlijk als Prinsenbegeleider al lang wie de nieuwe prins wordt. Toen zei ze laatst, al grappend, tijdens Sinterklaas: "T wordt der toch geen hier bij ons in de buurt he? Want dan moe'k weer aan de bak, de vlaggetjes liggen net op zolder!". Ze heeft het dus maar getroffen, met een buurman als Adjudant en zoon als Stadsprins! Voor de rest zullen de meesten het niet (meer) zien aankomen, aangezien we natuurlijk ook al geruime tijd in Agelo wonen. Onze dochters zullen het fantastisch vinden!

Hidde: Onze kinderen gaan het echt fantastisch vinden, dat kan niet anders! Vrienden verwachten het wel een keer, aangezien mijn naam al wel wat jaren wordt geroepen. Voor de (schoon)ouders gaat het wel meer een verrassing zijn, maar die gaan het waarschijnlijk ook heel leuk vinden.

Wouter: Onze familie en vrienden gaan echt achterovervallen van verbazing, dus dat gaat leuk worden haha! Onze kinderen zitten (net zoals ons) niet volop in de carnaval, dus voor hen zal ook een hele nieuwe wereld opengaan. Voordeel is, Jack kan nu mooi elk weekend met Pieter (zoon van Vorst Tim) spelen, dus die gaat het geweldig vinden.

GAAN JULLIE DE KEISTENEN NOG OP EEN BEPAALDE MANIER BETREKKEN?

Het zit natuurlijk al verwerkt in de lijfspreuk, maar het komt ook terug in onze proclamatiepunten. Verder gaan we nog even goed nadenken over de momenten dat we elkaar tegenkomen. Hopelijk kunnen we, tussen de grappen door, samen een onmeunig mooi carnavalsfeest vieren!

"Mijn moeder zei laatst, al grappend: 'T wordt der toch geen hier bij ons in de buurt he? Want dan moe'k weer aan de bak, de vlaggetjes liggen net op zolder!"

WAAR KIJKEN JULLIE (ZELF OF GEZAMENLIJK) HET MEESTE NAAR UIT DEZE CARNAVALSPERIODE?

Michel: Dat is toch de opkomst! Daar valt een stuk geheim weg. Alle voorbereidingen waren supergaaf. Na de opkomst valt mijn dubbelrol weg en gaan we het samen gewoon geweldig maken. Daarnaast ben ik ook naar de andere feesten heel nieuwsgierig en met name benieuwd naar hoe het thema verder wordt opgepakt!

Hidde: 55-jaar Zitting met vrouw en dochter op de Bühne. En natuurlijk carnavalszaterdag, samen de stad in komen rijden op de carnavalswagen.

Wouter: Ik sta er heerlijk blanco in. We gaan ieder jaar wel naar de Zitting. Dat vind ik echt een fantastisch mooie avond! Echt knap wat daar altijd weer op het podium wordt vertoond. En hoe mooi is het dat deze avond aan het trio wordt aangeboden. Heb er zin in!





DIT CARNAVALSJAAR IS HET THEMA DOOR HET TRIO GEKOZEN. VERTEL EENS, HOE ZIJN JULLIE GEKOMEN OP HET THEMA 'LET'S GO RETRO!'?

We zijn aan het stoeien gegaan vanuit een wijze uitspraak van Oud-Prins Nico: "As ie 'n aander oene wil op geet legg'n dan geet de wil d'r of". We willen mensen niets gaan verplichten, doe gewoon wat jezelf wilt en waar jezelf zin aan hebt, dat is pas écht carnaval vieren! Wel wilden we dit idee in een thema hangen waarin iedereen zich kan vinden en wat je kunt doorvertalen binnen de verschillende activiteiten. Retro begint in het jaar 0 en gaat tot en met gisteren, daar past dus alles tussen en bij!

WAT IS RETRO EN MOET VOLGENS JULLIE GEKOESTERD WORDEN IN OOTMARSUM?

Michel: We hebben hier in Ootmarsum natuurlijk enkele fantastische gebruiken zoals de Koale Kermis, paasgebruiken, carnaval, midwinterhoorn blazen en ga zo nog maar even door. Maar wellicht is het mooiste van al die gebruiken wel de manier waarop het van oud op jong wordt doorgegeven. Heel veel jeugd wil helemaal niet weg uit Ootmarsum en ik denk dat dat ook wel komt door die "retro" gebruiken die jarenlang doorgegeven worden. Deze bewaken de leefbaarheid van Ootmarsum. Dat zie je ook terug in de activiteiten van de verschillende wijken en buurten. Straatfeestjes, kerstboom zetten, fietsen met de buurt. Noaberschap, mooi man!

Hidde: Carnaval in Ootmarsum! Hopelijk gaat Wouter dit jaar ook de vele verschillende onderdelen van de carnaval herkennen en beleven. Jong en oud investeert zo ongelofelijk veel tijd om alle verschillende activiteiten tot een succes te brengen, dat is echt prachtig om te beleven. Ik verheug me ook om dat als Adjudant, met de hele etiquette die daarbij hoort, te beleven. Die "verborgen" tradities en kleine details kan ik enorm waarderen.

Wouter: Ik ging vroeger eigenlijk alleen naar de Koale Kermis en ben pas sinds dat ik hier woon met de vele tradities in aanraking gekomen, zoals ook de carnaval. Aan de andere kant, ik denk ook dat bijvoorbeeld organisatie Oatmössche JOA! een soort nieuw-retro effect creëert. Dat komt voort uit hetzelfde geluid en behoefte om er wat gezelligs van te maken met elkaar. Het laat zien dat Ootmarsum niet alleen maar "uitgeleend" hoeft te worden aan de vele toeristen die we hier mogen ontvangen.

VROEGER WAS ALLES BETER, ZOALS...

Minder afleiding! Rust, reinheid en regelmaat is wel écht retro wat dat betreft. En vroeger kon je natuurlijk nog écht dingen uitvreten, zonder dat het beeldmateriaal ervan je achtervolgt. Soms is er niks beter dan een goed verhaal!

IN WELK OPZICHT ZIJN JULLIE EEN OUDERWETSE LUL? HEBBEN JULLIE RETRO-GEDRAGINGEN?

Michel: Ik heb denk ik heel veel trekjes van mijn vader overgenomen, soms lekker doar doan!

Hidde: Fatsoenlijke mooie oude dingen. Vintage spullen, daar kan ik écht van genieten.

Wouter: Zeker, een CD luisteren in de auto is best retro toch? Wat ik heel grappig vind is dat Lizz (onze dochter) in een bepaald opzicht meer retro is, ze geniet van het ouderwetse boeren leven met kippen en trekkers.

WELK RETRO ASPECT ZOU DIRECT TERUG MOETEN KOMEN? WAT MOET VANUIT VERVLOGEN TIJDEN TERUGKOMEN?

Michel: Stoertje en boerenkiel met stickers, heerlijk oude carnivalsoutfits!

Hidde: Café 't Hogelinde!

Wouter: Café Pikkemaat!



En tot slot nog ff dit

WAT IS JE GROOTSTE BLUNDER?

Michel: Al rommelend de chauffeur van een niet nader te benoemen retro taxibedrijf zó gek gekregen dat hij ons rechtstreeks naar het oude politiebureau heeft gereden. Eenmaal uitgestapt zijn we er met de taxibus vandoor gegaan, hebben we deze een straat verderop geparkeerd en hebben we het plaats delict maar snel verlaten.

Hidde: De PostNL-bus 's morgens compleet op de kant rijden op een ongekend uitdagend zandpad in Fleringen, welke binnendoor zou zijn. Het was midden in het Kermisweekend en ik wilde natuurlijk op tijd klaar zijn om om 2 uur weer de kermis op te kunnen. Ik was uiteindelijk om 7 uur pas bij Ossenvoort...

Wouter: Jezelf aanmelden als figurant voor De Beentjes van Sint Hildegard. Oma, voor een ochtend, als oppas regelen en uiteindelijk een hele dag op pad zijn. Vervolgens met de hele familie naar de bioscoop trekken om tot de conclusie te komen dat de regisseur nog nét ruimte had om je schouder in beeld te laten komen. En mijn dochter Lizz herkende mijn schouder, ik had hem niet eens gezien.

TENSLOTTE, STADSPRINS EN ADJUDANTEN, WAT IS JULLIE ONGEVRAAGDE ADVIES AAN DE CARNAVAL?

Wees jezelf, maak het gezellig met elkaar en ga lekker old-school carnaval vieren!

EN DAT ALLES ONDER DE LIJFSPREUK:

'N ECHTEN SIEPEL
ZEE'J OAWERAL EN
VIERT 'N KEIGAAF
CARNAVAL!



THEEZAKJE- WIJSHEDEN

MET WIE ZOU JIJ GRAAG 24 UUR WILLEN DOORBRENGEN?

Michel: Herman Finkers!

Hidde: Winston Churchill. Het lijkt me ontzettend fascinerend om te zien hoe de man onmenselijke keuzes heeft moeten maken. De 'we shall fight on the beaches' is altijd een mooie uitspraak om zaken in perspectief te zetten.

Wouter: Theo Scholte Lubberink, opgesloten zitten en praten over en luisteren naar (retro) muziek uit de jaren 70/80/90! Kearl wet er zo völ van of!

WAT IS JE ULTIEME GELUKSMOMENT?

Michel: Als je beseft wat je hebt en dat weet te koesteren!

Hidde: Als de voortent staat, de kinderen lekker in het zwembad liggen en wij met elkaar kunnen proosten op een heerlijke vakantie.

Wouter: Een tenniswedstrijd eindigen met een ace, alleen is dat nog nooit gebeurd. Ja, wel door de tegenstander...



Ootmarsum
Tel: 0541-292978

NIEUW & VERBOUW

Grand Café De Wal

Wij zoeken collega's!



Gezellig werken in
hartje Ootmarsum

Soliciteer via:

☎ 0541 296 186

✉ info@grandcafedewal.nl

DE WAL

GRANDCAFÉ

Geweldig Genieten

DE NOABER

GEWALDIG GENOOT'N EN VÖL MEER



Aan de Gasthuisstraat tegenover de Beeldentuin en Grand Café De Wal, vindt u De Noaber. Een speciaalzaak met delicatessen uit de regio. Hierbij kunt u denken aan allerlei lekkernijen, waaronder diverse wijnen, speciaalbieren, verse noten, tapenades, sauzen, olijven en veel meer!



Twentse delicatessen van De Noaber

De Noaber, Gasthuisstraat 8, 7631CB Ootmarsum



*Heb ieleu oene fiets a inöllied...
Of öllie ieleu alleen oe zelf in?*

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 09:00 – 18:00 uur
Zaterdag 09:00 – 17:00 uur

Denekamperstraat 3
7631 AA Ootmarsum
0541 – 29 43 24
info@heisterkamprijwielen.nl



Berend Seiger
van Bevervordestraat 2
7631 GK Ootmarsum
tel.: 0541 - 29 38 18

Klein Oatmossche



Harmonie Caecilia Ootmarsum



ONLOSMAKELIJK VERBONDEN MET CARNAVAL IN DE SIEPELSTAD

We beschikken in de Siepelstad over verschillende gezelschappen en verenigingen die, in welke vorm dan ook, een jaarlijkse bijdrage leveren aan het carnaval. Eén daarvan zal toch écht de oudste moeten zijn: de Harmonie Caecilia Ootmarsum. Zoals iedereen vernomen zal hebben, heeft deze vereniging in 2023 haar 150-jarig jubileum mogen vieren, een mijlpaal om bijzonder trots op te zijn.

OPRICHTING

De Harmonie is formeel opgericht in 1873, een vereniging met een lange geschiedenis binnen Ootmarsum. Sterker nog: speurwerk in historische documenten doet twifelen of oprichting niet al in 1855 heeft plaatsgevonden. Ook de oprichter(s) zijn niet helemaal duidelijk terug te vinden, natuurlijk ook niet gek als deze gebeurtenis alweer zó lang geleden is. Duidelijk is in ieder geval dat de Harmonie is gestart als fanfare. "Wat is het verschil?", vraagt u zich wellicht af. Een fanfare bestaat uit koperen blaasinstrumenten en slagwerk; met toevoeging van houten blaasinstrumenten wordt de fanfare een harmonieorkest.

Doordat de harmonie een lange historie kent, zijn er ook historische aspecten die wij tegenwoordig erg ongewoon zouden vinden. Neem nou bijvoorbeeld het meespelen van vrouwen, dat zat er vroeger niet in. Tegenwoordig bestaat de harmonie gelukkig uit een gezond gebalanceerd gezelschap, waarvan de vrouwelijke muzikanten een zeer belangrijk onderdeel zijn. Wellicht dat Joop Heesink de "oude standaard" nog kent, hij is met zijn bijna 70 jaar lidmaatschap met recht een erelid.

CARNAVAL

De Harmonie is jaarlijks natuurlijk goed zichtbaar tijdens de Ootmarsumse Carnavalsoptocht. Er zijn echter ook indirecte invloeden van de Harmonie, welke minder bekend zullen zijn. Uit de Harmonie zijn namelijk ook

de welbekende 'Hoarnhofbloazers' ontstaan. Zoals in de voorgaande Siepellicht besproken, verzorgen zij al ruim 40 jaar de muzikale omlijsting van de Zittingsavonden. Niet alleen de Hoarnhofbloazers zijn ontstaan vanuit de harmonie. Ook de vroegere hofkapel 'De Siepels' en 'De Dakkapel' zijn opgericht door mensen uit de harmonie. Daarnaast beschikken ook 'Kapabel' en 'Slipgevaar' over muzikanten die lid zijn van de harmonie ofwel de 'opleiding' daar hebben gevolgd.

De 'beschermheer' van de Harmonie is niemand minder dan de allereerste Prins carnaval, Prins Ton (Schulten) de 1e, dus de verbondenheid met het carnaval blijkt toch duidelijk zichtbaar.

EEN MODERNE, JEUGDIGE HARMONIE

De Harmonie heeft op het moment van schrijven tussen de 88 en 99 leden, mooie carnavalsgetallen. Deze getallen zijn inclusief de slagwerk-afdeling (onder leiding van Jan van der Sluis), de eerdergenoemde Hoarnhofbloazers (onder leiding van Tim Baars) en het jeugdorkest 'De Notenkrakers' (onder leiding van Rob Baars).

Er wordt veel tijd geïnvesteerd in de jeugd. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door ieder jaar op De Meander een ochtend muziek te laten horen middels de verschillende instrumenten. Er is dus een speciaal jeugdorkest en de jeugdcommissie organiseert elk jaar een uitje voor alle jeugdleden.



De hoop is natuurlijk dat deze jeugdleden doorstromen naar het A-orkest. Ondanks de uitdagingen ten tijde van de Corona-pandemie, is dit A-orkest in vier jaar tijd gegroeid van ongeveer 30 naar ruim 50 orkestleden. Dat is mede te danken aan dirigent Nikki Kleijssen, deze enthousiaste en muzikale duizendpoot toont aan een hechte chemie met het orkest te hebben opgebouwd. Dus, ook langs deze weg de oproep van de harmonie om het succesvolle werk in Ootmarsum gezellig voort te zetten!

HOOGTEPUNTEN

Bij de hoogtepunten horen zeker de verschillende reizen. Bijvoorbeeld naar Kevelaer, om daar de processie te begeleiden (het serieuze werk) en dan 's avonds de gezelligheid op te zoeken in de kroeg. De boog van Here Jezus en Maria kan immers niet altijd gespannen staan. Het Schützenfest in Bersenbrück was in het verleden ook ieder jaar een hoogtepunt. De combinatie van muziek en plezier maken zijn de belangrijkste pijlers van deze mooie harmonie.

Wat wellicht door enkele leden ook als een hoogtepunt gezien wordt, is het afschaffen van de "mooie" uniformen. De mening van de twee geïnterviewden is dat daarmee zeker voor de jeugd een drempel is geslecht. Ze hebben nu meerdere polo's, een zwarte en blauwe jas, waardoor eenheid alsnog behouden blijft. Het mooiste hiervan is misschien wel dat de oude Harmonie-pakken momenteel in Roemenië herbruikt worden. Mocht u daar morgen toevallig lopen, kijk dan niet verschrikt op van Roemeense klanken verpakt in een Harmonie Caecilia pak.

Wat we niet als hoogtepunt mogen vergeten is natuurlijk de uitreiking van de Koninklijke erepenning ter ere van het 150-jarig bestaan. Het jammere hiervan was echter dat de uitreiking niet door Koningin Maxima werd verzorgd, voorzitter Hans-Jürgen Oortman had zich nog wel zo verheugd op de kus van Hare Majesteit.

Zo uitzonderlijk als deze onderscheiding was, zo zijn er ook jaarlijkse activiteiten die heel gebruikelijk zijn voor de harmonie. Denk hierbij aan het Koningsdagconcert, de 4 mei Herdenking, Palmпасen, de intocht bij de

avondvierdaagse, de Mariaprocessie, Sinterklaasintocht, kerkconcert, tuinconcert via de veiling van het Glazenhuis en de carnavalsoptocht. Natuurlijk zijn ook de jaarlijkse loterij en bloemenactie van belang, mede hierdoor kan deze vereniging ook financieel goed onderhouden blijven.

Als er hoogtepunten zijn, zijn er ook dieptepunten. Gelukkig zijn dit er niet veel, al blijft het overlijden van een muzikale vriend je je hele leven lang bij.

Op het moment van deze publicatie is het jubileumjaar 2023 al afgesloten. Een jaar met meerdere hoogtepunten: Het Nieuwjaarsconcert, het zonnige en zéér succesvolle jubileumweekend op het kerkplein in juni, de slagwerkavond in oktober en het Queen pop- en rockconcert in de sporthal in december. De harmonie mag terugkijken op een jubileumjaar waarin het de bezoekers niet alleen heeft laten genieten van uitstekende muziek, maar waarin het vooral ook enorm veel reclame heeft gemaakt.

Mocht je nou denken: "Ik ben een beetje muzikaal en wil best een instrument proberen", laat de harmonie dat weten. De eerste 3 lessen zijn gratis en er zou voor iedereen een geschikt instrument bij moeten zitten, er zijn namelijk talloze instrumenten te bespelen. Trompet, trombone, hoorn, bastuba, eufonium, (bas)klarinet, saxofoon, dwarsfluit, fagot, hobo, strijkbas, drum, pauken en percussie, alles is mogelijk.

En onthoud, je bent nooit te oud om iets te leren. Of je nu 8 of 88 bent.

Kijk vooral even op de site van de harmonie:

www.hootmarsum.nl. Hier vind je vele wetenswaardigheden over de harmonie, de agenda en vele foto's van vroeger en nu.





Bie Ropeblock stoat de waag'nbouwers boamn an!



**GOEDE TECHNEUTEN ZIJN ALTIJD WELKOM
OM (OPEN) TE SOLLICITEREN!**

**Of kijk op [ROPEBLOCK.COM/CAREERS](https://ropeblock.com/careers)
voor de meest recente vacatures**



THEMAPAGINA

LET'S GO RETRO

Het thema van de Othmarridders is dit jaar: Let's go Retro. Een begrip dat iedereen bekend in de oren zal klinken, én waarbij de meesten ook wel een bepaald beeld voor zich zullen zien. Er is echter ook een grote kans dat dat beeld per persoon zal verschillen. Retro is namelijk een ontzettend breed begrip.

Wie naar Google grijpt om het antwoord op de vraag 'Wat is retro' te achterhalen, zal ontdekken dat retro staat voor het teruggrijpen naar producten en ontwerpen uit het verleden. De vormgeving van hedendaagse producten is hierbij niet zozeer een kopie van een eerder product, maar is erop geïnspireerd. Een jurk uit 2023 bijvoorbeeld, geïnspireerd op wat in 1980 in de mode was. Het resulteert vaak in een heerlijk gevoel van nostalgie.

Het ligt dus eigenlijk een beetje in de hoek van 'vroeger was alles beter.' En wellicht is dat ook wel zo. Nu de wereld zich steeds sneller lijkt te ontwikkelen, verlangen mensen steeds vaker terug naar het veilige vroeger. Zo werd in de jaren '80 de politiemans gewoon nog gerespecteerd, en de ambulancebroeder nog niet in elkaar geslagen. Tenminste, dat denken we vaak. We hadden nog geen kernoorlogen, en het klimaat stond nog niet op knappen. We waren nog niet afhankelijk van onze telefoons, en moesten nog bij elkaar op de koffie om elkaar te spreken. Dingen zoals dat je een half uur door de regen moest lopen om een versleten videoband te huren, laten we dan vaak voor het gemak buiten beschouwing.

Maar vroeger was er ook van alles minder goed geregeld dan nu. Uiteraard zijn er de grote maatschappelijke thema's, zoals gelijke (aan)rechten tussen man en vrouw. Je kunt je er daarnaast ook bijna niets meer bij voorstellen dat het homohuwelijk pas sinds 2001 wordt erkend in Nederland. Verder zijn er ook minder grote thema's. Zo hoef je niet meer de hele dag tegen bloempotkapsels te praten, en raak je niet meer in een echtscheiding verzeild omdat je de kaart ondersteboven vasthield in de auto. Je hoeft ook geen 50 euro meer te pinnen om aan je trekken te komen, maar kunt nu gewoon Tinder installeren.

Waarom was vroeger dan toch alles beter? Wie nu richting de dertig gaat, zal met weemoed terugkijken naar de jaren 2000. De wat oudere generatie verlangt wellicht naar de jaren '80, terwijl daar jaloersmakend werd teruggekeken naar de

jaren '50. In de jaren '50 wilden de mensen graag terug naar de roerige jaren '30. Dit heeft alles te maken met de manier waarop ons brein herinneringen opslaat, en ook vervormt. Vaak was een bepaalde tijd lang niet zo mooi als ons brein ons graag laat geloven. En dat heeft weer alles te maken met nostalgie. Wie kijkt naar een foto van een verjaardag van vroeger, zal (terug)verlangen naar het gevoel dat die foto oproept. In werkelijkheid zat je wellicht al een half uur op je stoel te wippen, omdat je het gedram van opa Bennie niet meer aan kon horen.

De mens heeft bepaalde dingen altijd al goed en minder goed voor elkaar gehad. En is altijd al aan ontwikkeling onderhevig geweest. Er zijn geen vastgelegde 'gloriedagen van weleer.' Deze verschillen per persoon, en dat maakt Let's go Retro ook zo'n perfect thema voor dit jaar: iedereen kan zich volledig onderdompelen in zijn of haar eigen, heerlijke, veilige gevoel van vroeger.





Een jaar waarin Nederland vooral met zichzelf bezig is en de ogen van de wereld op zich vestigt. Pim Fortuyn wordt vermoord. Na de moord op Fortuyn stemmen veel Nederlanders boos en verontwaardigd op de partij van deze politicus. 6 mei 2002, meer dan 21 jaar terug, werd politicus Pim Fortuyn doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum door milieuactivist Volkert van der G. De LPF werd in februari 2002 door Pim Fortuyn opgericht, nadat die door Leefbaar Nederland was ontslagen. De partij deed voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 mei 2002, 9 dagen na de moord op Fortuyn. Zijn uitspraak luidde: 'Ik zeg wat ik denk, en doe wat ik zeg. At your Service!', aldus Pim Fortuyn.

Het jaar van Hitzone, een serie verzamelalbums die in Nederland wordt uitgebracht. Dit was oldskool muziek luisteren waar de beats hard uit onze muziekboxjes galmde. Niet meer via een cassettebandje, maar op de cd-rom. Soms reizen zomerse liedjes met vakantiegangers mee naar huis. Een goed voorbeeld is The Ketchup Song (Asereje), dat in de zomer van 2002 de Spaanse radiostations en discotheken domineert. Aan het einde van die bewuste zomer bereikt het meidentrio Las Ketchup ook de Nederlandse landsgrenzen en staat hier tien weken op nummer 1. Daarbij hadden we prachtige knallers zoals 'Because the night' van Jan Wayne. Denk ook aan Brainpower, Eminem en Ronan Keating met 'If tomorrow never comes'.

Het jaar van het WK voetbal deze keer voor het eerst georganiseerd door Japan en Zuid-Korea en daardoor de eerste editie die gehouden werd in Azië. Het kampioenschap werd behaald door Brazilië die Duitsland met 2-0 versloeg in de finale. Ondanks dat de oranje leeuwen zich niet gekwalificeerd hadden voor dit toernooi was er toch een Nederlands Succes. Guus Hiddink bereikte als trainer van gastland Zuid-Korea de halve finale en werd een internationale held.

In het jaar 2002 zwaaide Hoogheid Hans Roetenberg met Adjudanten Johnny Schulten en Geert Schoemaker de scepter. Met als lijfspreuk Op nen goei'n Tiroler Schnitzel hört Oatmösschese Siepel! Bij de Siepeljonkers was dit Markies Ivo Weierink met zijn adjudanten Hans Barenbrug & Bas Eertman. De optocht van het jaar 2002 was de natste optocht aller tijden. Van start tot eind koude en natte sneeuw. Gelukkig mocht het de pret niet drukken en werd er volop gefeest.

Joa leu, wie kunt nog wel vedan, wat was die goede oude tijd gaaf he!! Vandaag is een feit en voor morgen staat al het moois nog open, geniet.. Hopelijk hebt u ook genoten! Want wat je nu al ziet, de tijd vliegt ons om de oren, net als het jaar 2002, al het moois en goeds en een vrolijke carnavalsgroet- Tabee!

**Twents
brood
hoes.**

ambachtelijk brood, twentse roots

**NA DE CARNAVAL
DOOR BOUWEN?**

BEKIJK ONZE VACATURES IN DE BOUW EN TECHNIEK OP EFFECTWERKT.NL

effect
Personeelsdiensten

Fysio Barry Ruwe

Molenstraat 8c
7631 AZ Ootmarsum
0541-294403

Kerkstraat 57a
7667 PV Reutum
0541-670411

Email: barryruwe@gmail.com
Website: www.barryruwe.nl

Het maximale uit ondernemerschap halen

Als ondernemer is het hard werken, kansen zien en pakken. Uw succes is afhankelijk van de juiste keuzes maken en tijdig anticiperen op veranderingen. Slim omgaan met data en goed werkgeverschap maakt het verschil en daarvoor werkt u samen met uw Flynth-adviseur.

Maak een afspraak via 088 236 71 00 of kijk voor meer informatie op flynth.nl

Flynth. Het beste advies dat we je kunnen geven. **Flynth**

**'T DREAIT BIE DE CARNAVAL
ALTIED UM STROOM
EN DOARVEUR MU' J BIE OONS WEAN**

HAARHUIS
GENERATOREN - OOTMARSUM

VOOR VERHUUR Tel. 0541 - 282 970
WWW.HAARHUIS-GENERATOREN.NL

De Mors
CAFÉ & CAFETARIA

RESTAURANT FEESTEN SPELEN

Bij ons te huur

SINDS 1850
DE MOLENBERG
café - restaurant

Ootmarsumseweg 375 Reutum 0541 670 209
WWW.CAFEDEMOLENBERG.NL

Gratis entree speeltuin - lekkere kinder- en vakantie menu's
- klootshierbaan - handlomp - kruis- en vogelschieten -
kegelen of een mooie rit met de molenberg express
door het Springendal en Ootmarsum.

In Memoriam

Theo oude Elberink (30-7-1941 – 13-3-2023)

Theo was in 1963 een van de medeoprichters van De Othmarridders. Hij was de eerste Vorst in 1964 en van 1964 tot 1972 voorzitter van onze vereniging. In 1979 ging hij door het leven als Stadsprins Theo I, met Adjudanten Herman Schuit en Bert Klaas. Dat deden ze onder hun lijfspreuk: "Het mag wa in de kel loop'n, mer nich oet de haand!". Later was Theo nog lid van de oud Prinsengarde, de Siepelcommissie en de 50+ groep van de Schalmcommissie. In 2007 ontving Theo de zilveren speld van de Kadolstermennekes vanwege zijn verbindende factor tussen Ootmarsum en Oldenzaal.



Henk Heerink (29-5-1945 – 15-4-2023)

Henk was in 1994 samen met Gerard Wilbers Adjudant van Stadsprins Roeland I. Hun lijfspreuk was: "Nen good'n Siepel löp met Carnaval a oet!". Hierna werd hij penningmeester van de vereniging (van 1993 tot 1997), waarna hij later toetrad tot de Siepelcommissie en de Senaat (oud Adjudanten). Tevens was Henk lid van de bouwcommissie, die was belast met de bouw van onze hal aan de Tijinkskamp. Bij al deze commissies was hij penningmeester, een functie die hij tot in perfectie vervulde. Ook Henk kwam later bij de 50+ groep van de Schalmcommissie en was bijna 30 jaar, in allerlei functies, betrokken bij de Zitting. In 1999 ontving Henk De Kadolstermennekes-speld, dit kreeg hij voor zijn werk binnen De Othmarridders en zijn niet aflatende fanatisme tijdens de jaarlijkse klootschietwedstrijden tegen De Kadolstermennekes. Ook ontving hij in 2005 de Zilveren Zweetdruppel voor al zijn verdiensten voor De Othmarridders. Tot het laatst was Henk verwoed Siepelhanger.



Jan Hesselink (5-12-1933 – 10-11-2023)

Jan was Stadsprins in 1976, met Adjudanten Gerard Wortelboer en Bart Rozendaal. Ze deden dit onder de lijfspreuk: "ie möj't oaweral honger krieg'n, a'j mer in hoes komt ett'n!". Van 1979 tot 1983 zat Jan in het bestuur van onze vereniging. Jan was tevens Zittingspresident van 1973 - 1975, van 1994 - 2000 en in 2003. Daarnaast was hij lid van de oud Prinsengarde, Siepelcommissie en Schalmcommissie. Jan ontving in 1987 de Zilveren Othmarridder voor al zijn verdiensten binnen Ootmarsum en De Othmarridders.



Hans Ekkelboom (30-1-1939 – 29-11-2023)

Hans was van 1976 tot 1987 lid van de Raad van 11, waarvan hij Vorst was van 1980 tot 1984. Jarenlang is hij lid geweest van nen Oal'n 11 (oud-Raad van Elf leden). Ook Hans was lid van de 50+ groep van de Schalmcommissie en zeer lang zeer fanatiek Siepelhanger.



De Othmarridders zullen hen blijven gedenken en dat zij mogen rusten in vrede.



55

Zitting jubileum

Al 55 jaar worden tijdens de Zittingavonden in Ootmarsum alle Siepels in drie avonden bijgepraat over het wel en wee in en om Ootmarsum. Iedereen kan komen lachen en genieten van nostalgisch Ootmarsumse trots in één avond Nedersaksisch vermaak. Met smaak verdraaien we voorvallen tot absurde situaties in buuts, sketches, muziek, zang en dans. Van opbouw tot licht, geluid, versiering en artiesten, het zit nu allemaal in één commissie: Zittingcommissie 2.0.

Team Zitting is verantwoordelijk voor het programma dat wordt opgevoerd, bestaande uit Stef Kamphuis, Michèl Plettenburg, Dennis Ikink, Marcel Punt, Petra Hagedoorn, Ragonda Masselink, Pim Bank en Jurgen Kleine Schaars. **De Schalmcommissie** zorgt voor de fysieke opbouw van de zitting zoals bijvoorbeeld het podium en de vloer, onder leiding van Ron Scholten en Henk Meijer. **De Technische Commissie (TC)** regelt tijdens de zitting beeld, geluid en licht. Onder leiding van Jasper Schurink en Bas Peeters. **De Versier en Opbouwcommissie (VOC)** zorgt ervoor dat de Schalm elk jaar wordt omgetoverd tot ons eigen theater, onder leiding van Jarno Brugging en Robin Borghuis. **De Grimecommissie** helpt onze artiesten met kleding en grime, onder leiding van Imke Reinalda. Het barst natuurlijk van de vrijwilligers die allemaal hun vrolijke steentje bijdragen om de Zittingsavonden zo goed mogelijk tot stand te laten komen. **Meer zien?** Volg ons op Facebook en Instagram!

MEEDOEN?

Op de planken staan is al leuk, maar misschien nog mooier is de voorbereiding naar de Zitting week toe. De Zitting is het visitekaartje van de Othmarridders, wil jij ook meewerken aan de mooiste week van de carnavalsperiode? Stuur een appje naar Stef Kamphuis: 06 200 657 26



"Raad van 11 forever, forever Raad van 11"



Raad Van 11 Othmarridders

Traditiegetrouw hebben we na de Sinterklaasviering onze "200 piepkesmiddag" op het programma staan. Ongeveer 22 jaar geleden stond deze middag nog in het teken van de "100 piepkesmiddag". Echter is dat door de toename van leden en dorst niet meer toereikend. Aangezien iedereen uitkijkt naar deze dag en nog steeds bereid is veel voor de vereniging te doen, wordt deze middag goed gevierd door onze trouwe RV11. Deze feestelijke middag wordt van oudsher gecombineerd met een fotoshoot om te delen met de Siepellocht en het nageslacht. Vaak is dit een statige foto in vol ornaat en een enkele keer in outfit gerelateerd aan het thema van het naderende carnavalsseizoen. Desalniettemin blijft dit een geschikt moment voor alle RV11-leden om te checken of de uitrusting bestaande uit smoking, gilet, vlinderstrik, witte handschoenen en gepoetste schoenen nog compleet is. Tijdens deze dag verwelkomen we nieuwe leden, zetten we jubilarissen in het zonnetje en zwaaien we

afcheidnemende leden middels een welgemeend woordje uit. Dit jaar kozen we niet voor een traditionele foto, maar voor een foto passend bij het thema "Lets go Retro"! Met daarbij een kleine knipoog naar een prachtige traditie die in ere gehouden moet worden, namelijk; de "Witte Bloes'n Oamd". De avond die ooit is ontstaan door oud Prins Jan VI en oud Markies Jan 1, is nog altijd een avond waar door onder andere de RV11 veel waarde aan wordt gehecht! Geheel volgens traditie worden op het teken van de Vorst de steken, onderscheidingen, strikjes en jasjes opgeborgen en vergeten we een paar uur de verplichtingen en etiquette. Wat het nog waardevoller maakt is dat onze zusterverenigingen hetzelfde gedachtengoed deze avond naleven. En hoe mooi is het dat dezelfde club RV11-leden de volgende dag gewoon weer in vol ornaat de Prins en beide adjudanten bijstaan in het carnavalsseizoen dat dan bijna het einde nadert!





Avontuur aan Tafel



ESCAPE GAME SPEELBAAR OP IEDERE LOCATIE IN OOTMARSUM

Help Stadswachter Jacques Croissant met het vinden en ontmantelen van de bom! Interactieve escape game met een spelduur van anderhalf uur. Elke middag of avond van de week te reserveren.

*Beleef*OOTMARSUM.NL



Petra Hagedoorn
Medisch Pedicure

T: 06-10726522
E: pedicurepetrahagedoorn@gmail.com
W: www.pedicurestudiopetra.nl
LID PROVOET / K.R.P.

De Wildbaan 3 - 7631 KB Ootmarsum



Loohuis heeft 't allemaal

Installatiebedrijf
FHLOOHUISBV
Bornsestraat 55, 7597 NH Saasveld
T: 074-3494301 F: 074-3494736

Installatiebedrijf
FHLOOHUISBV
Hellendoornseweg 9b Daarle
T: 0546-697772 www.fhloohuis.nl

Installatiebedrijf
FHLOOHUISBV
De Mors 131, 7631 BB Ootmarsum
T: 0541-221435 F: 0541-221574

LOOHUIS
AGRO NEUTRAAL
Schutsuis 11 • 7681 KG Vroomshoop
tel: 0546 - 698338 • www.loohuisagroneutraal.nl

CONSTRUCTIEWERKEN **TWENTE**
Toornlijstraat 27 Hengelo
074 250 3080 www.constructiewerkentwente.nl

Loohuis Melkveehouderijtechniek
Schutsuis 11 • 7681 KG Vroomshoop
tel: 0546 - 698338 • www.loohuismelkveehouderijtechniek.nl

Interesse? kijk op www.fhloohuis.nl



Kerkplein 26 7631 EW Ootmarsum

(06) 13 54 84 64

www.osteopathiejorispots.nl



**Hotel
Restaurant**
't Wapen van Ootmarsum
Almlosestraat 20
7631 CG Ootmarsum
Tel.: 0541-291500
www.wapenvanootmarsum.nl

Commissie uitgelicht

Niet voor even, er zijn vriendschappen gesloten voor het leven!

De muziek staat aan, daar komen wij aan in de carnavalsloods, wagenbouwers zijn druk bezig met het creëren van een prachtige carnavalswagen. Even zoeken, maar al gauw gevonden, een actieve club met dames en een enthousiaste jongeman, genaamd De Kledingcommissie. Wat een plezier en enthousiasme stralen ze allemaal uit. De één knipt, de ander plakt, weer een ander is bezig met papier en nog een ander met de schaar. In een hoek staan alle naaimachines op een rij, pakken worden stuk voor stuk met alle precisie op maat gemaakt en tot in de puntjes afgewerkt. De kleuren spatten er van af, het is immers carnaval!

Het tot stand komen kwam mede door een aantal zeer fanatieke wagenbouwers, toen nog onder de naam Sipelkuukens en de Jojo's. Later onder de naam Sipeljonkers. Iedereen werd letterlijk met het carnavalsvirus besmet. Ongeveer vijftieng jaar geleden werd er met het thema "Ghostbusters" onder leiding van een aantal fanatieke dames genaamd Laura, Chantal en Mireille het startsein gegeven voor wat nu bekend is als De Kleding commissie. Deze commissie zorgde voor de bijpassende pakken in het thema van de wagen. Hierbij hebben ze jaren veel goede hulp gehad, en nog steeds, van ervaren dames. Op het gebied van ontwerpen, knippen en naaien. De Kledingcommissie van De Sipeljonkers onderscheidt zich van de andere verenigingen door het volledig zelf maken van de pakken.

Wij mochten twee enthousiaste commissieleden (er zijn er in totaal 19!) spreken, te weten Jet van Benthem en Iris Koldemeule. Jet zal volgend jaar het stokje van Anne Arens overnemen en Iris heeft dit jaar het stokje overgenomen van Tessa Arens, de hoofden van de kledingcommissie. Wat maakt het nu zo bijzonder om bijna alle vrije uren aan deze commissie te besteden? Daarop kregen wij een krachtig en eenduidig antwoord: Het samenkomen van creativiteit, van niets iets maken en tot een prachtig eindresultaat realiseren. Bij het zien van het eindresultaat krijgen alle gedreven dames en heer dan ook meteen kippenvel. Daarnaast wordt er soms een traantje gelaten, puur van blijheid en ontlading!

Het is meer dan een vereniging, het voelt als thuiskomen. Daarnaast krijg je er een groep hechte vrienden bij, met hetzelfde doel en dezelfde passie samen met de wagenbouwers. Het sociale leven gaat op een laag pitje, De Kledingcommissie gaat ten alle tijden voor, in tijden van tentamens wisselen de hoofd- commissieleden elkaar af. Ze hebben hierin dan ook een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. In het hol van de leeuw is er altijd activiteit, een bruisend geheel, behalve de zondag, dan zijn ze uitgeblust.

In totaal wordt er 2500 uur besteed aan het maken van kostuums en accessoires. Hoe komt het jaarlijkse thema

nu tot stand vroegen wij ons af? Er mag 'gepitcht' worden voor een thema bij een lokale horeca gelegenheid. Er wordt gezamenlijk besloten met de wagenbouw. Vanaf dat moment wordt er gestart met het bedenken van de pakken, passend bij de praalwagens. Gedurende het proces worden er allerlei toevoegingen en creaties, tot een mooi geheel gebracht.

Het meelopen in Ootmarsum is een feestelijke generale repetitie, maar het echte werk is in de Boeskoolstad. Op zondag komt eindelijk na al die maanden van zwoegen en zweeten alles samen. Glunderende koppies, prachtige kleuren, het lopen van de carnavalsoptocht is een mooi gebeuren. Zo'n 250 Siepels die meelopen van jong tot oud. Het mooiste moment is het thuis komen in Sipelstad!! Want daar is het groot feest op het plein bij het binnenhalen van alle Siepels en Sipelinnen. Een grote dank van de stad aan de Sipeljonkers, ongeacht welke prijs er ook behaald mag worden. Dit voelt als nummer 1. Een groot feest met vuurwerk, ontlading, fakkels en 'knoepens' harde muziek. Deze saamhorigheid is dan ook bij elke betrokken burger te voelen, een prachtig tevens hartverwarmend onthaal, waar je echt een keer bij moet zijn.

Met liefdevolle ondersteuning van de 'naaimoeders' zijn er daarnaast 19 actieve leden moet daarbij hard gewerkt worden, Alles wordt handgemaakt en we zijn hierin onderscheidend van andere verenigingen. Daar waar ze vaak patronen meekrijgen, is dit hier niet aan de orde.

Lief en leed wordt er met elkaar gedeeld en er is altijd wel ergens feest Schroom niet, kom gezellig en help deze creatieve (com)MISSIE. Iedereen boven de achttien jaar is welkom om mee te helpen.

En als laatste vraag voor de dames; waar staat carnaval voor jullie voor... Eén team één taak, gezelligheid, creativiteit, feestjes, saamhorigheid en bier drink'n!!!



Terugblik!

Feline:
"Carnaval is natuurlijk al geweldig, laat staan als je schoolprinses bent! Het is zeker een ervaring die ik nooit meer vergeet zo leuk was het. Je doet super veel leuke dingen die ik ook nog zelf bedacht had echt superrr leukkkk. We hebben dingen gedaan zoals: de juffen schminken!! Dat was natuurlijk super grappig! Ook kregen we een super leuke gymles! We mochten ook nog meedoen met de optocht!!! Super gaaf! We hadden ook nog supporters namelijk mijn voetbalteam! Die liepen achter ons wat heel gezellig was."

Schoolprins Thijs en Schoolprinses Feline

In 2023 waren er op de Meander weer twee super enthousiaste leerlingen die de scepter zwaaiden tijdens de carnaval. Tijdens de bekendmaking was er gezonde spanning en was het boeiend tegelijk. Feline en Thijs werden dan ook met veel gejuich begroet. En dat gold ook voor hun proclamatiepunten.

Hun proclamatiepunten waren:

- Iederé klas mag zelf een keer bepalen wat jullie willen doen met gym
- De groepen 7/8 mogen verstoppertje doen door de hele school (en de juf/meester moet zoeken)
- De hele school gaat samen een voetbal en/of volleybal toernooi spelen
- De groepen 1/2 mogen 1 dag speelgoed meenemen naar school
- De groepen A spelen Levend Stratego tegen de groepen B
- De groepen 3/4 mogen 1 dag iets op wielen en/of speelgoed meenemen
- De juffen en meesters moeten 1 dag een gek kostuum aan en worden geschminkt
- De groepen 5/6 krijgen één speurtocht door de school
- Alle groepen mogen 1 middag zelf bepalen wat ze gaan doen
- Iedereen mag 1 dag snoep of chocolade mee naar school nemen
- Iedere groep heeft een extra lange pauze in de carnavalsweek

Raad van Elf op de Meander

Ook op de Meander leeft de carnaval. Zelfs zo, dat ze hebben besloten om een echte Raad van 11 op te richten. En zeg nou zelf, wat is een schoolprins & schoolprinses zonder RV11.

Jongens en meisjes van de groepen 7 en 8 konden zich opgeven als kandidaten. Voordat de kinderen zich konden opgeven, hebben de juffen en meesters een presentatie gehouden over wat er van je wordt verwacht. Het belangrijkste is natuurlijk dat ze de schoolprins & schoolprinses half staan. Tevens moeten ze echte sfeermakers zijn. De aspirant Raad van 11 leden konden zich aanmelden en moesten op papier antwoord geven op de vraag waarom ze graag in de Raad van 11 willen en wat ze kunnen bijdragen aan deze mooie en gezellige raad.

Op een dag in november zijn de volgende kinderen gekozen in de eerste Raad van 11 van De Meander: Wessel Lammersen, Wessel Kienhuis, Thijmen van der Stigchel, Jarno Kloeze, Fenne Sijtsma, Joep Engbertsen, Tijn Pijnaker, Bram Lammersen, Dani Zwerink, Sjors Leeferink en Sam Kreuwel. En ja, bij sommigen valt de appel niet ver van de boom en zit de carnaval in de genen. Dus de toekomst is gewaarborgd.

Om goed voor de dag te komen krijgen ze vanuit de Senaat van de Othmarridders een steek en kleding.

Alaaf, Alaaf, Alaaf



Kindercarnaval

Hallo kinderen uit (Oud-)Ootmarsum, Nutter én Agelo. Zit je in groep 1 tot en met 8 van De Meander of 'n Boaken? Dan heb je geluk, want wij organiseren op Rosenmontag weer een middag vol activiteiten voor jullie. Kinderen die inmiddels het eerste of tweede jaar van het voortgezet onderwijs volgen, zijn ook uitgenodigd!



Hebben jullie al gehoord wat er op 12 februari staat te gebeuren? Het wordt een dag vol plezier en spanning die je echt niet wilt missen! Kindercarnaval in Ootmarsum!

Bij Van der Maas hebben we speciaal voor de kinderen tot en met groep 6 een fantastisch kindercarnaval georganiseerd. Het belooft een geweldige tijd te worden met talloze leuke spellen, schmink en activiteiten. De prinsen trio's zullen aanwezig zijn om met jullie te dansen en lachen. En dat is nog niet alles, want jullie kunnen ook dit jaar weer genieten van overheerlijke ranja met lekkers! Voor onze oudere vrienden in groep 7 en 8 is er iets heel speciaals! Bij het Stadscafé is een spannend casino ingericht waar jullie je geluk kunnen beproeven. Er zijn coole spellen en activiteiten om van te genieten, dus zorg ervoor dat je erbij bent!

En laten we het treintje niet vergeten! Dit jaar zal het treintje weer rondrijden en jullie meenemen op een avontuurlijke rit door de feestelijke sfeer! Het kindercarnaval begint om 13:30 uur en duurt tot 16:00 uur. Nadat jullie bij Van der Maas en Stadscafé jullie feestmoves hebben laten zien is het tijd voor de papa's en mama's om te gaan feesten bij Ossenvoort! Dus, zet 12 februari met dikke letters in jullie agenda's, trek je mooiste carnavalsoutfit aan en kom naar Van der Maas & Stadscafé voor een dag vol vrolijkheid, plezier en feestvreugde! We kunnen niet wachten om jullie daar te zien en er samen een onvergetelijke dag van te maken!

Tot dan feestbeesten!

⚡ **Begin 13:30 uur**

⚡ **Einde 16:00 uur**





De Othmarridders presenteert

RIESEN ROSEN MONTAG RÜTSCH



Let's go
Retro!



RETRO-TIROLER GEMÜTLICHKEIT

12 FEBRUARI 2024

CENTRUM OOTMARSUM

Ossenvoort
van der Maas
't Bakhoes
Pieckfijn

Serenity

BY MARTIN

geknipt voor
carnaval!

Verhuisd!
Wij zijn verhuisd en
vanaf nu te vinden aan:
Kapelstraat 3, Ootmarsum

BC BUSINESS CENTRE OOTMARSUM



Een bedrijfsverzamelgebouw
met mogelijkheden!

- Kantoorunits vanaf 19 m2
- Opslagruimte van 15 m2 - 1000 m2
- Vergader - en presentatieruimtes
- Facilitaire - en logistieke dienstverlening



Compact-
kraan nodig?

Veiligheid -
Uitstekende service -
Complexe klussen -

Direct contact



**BOUWPLANN'N EN
'T SCHÖT GIN'N STEEK OP..?**

Op ons vak Werk ku'j bouw'n..!



Aannemingsbedrijf
HEERINK
Goed in het vak Werk | Agelo

woningbouw
verbouwingen
renovatie
onderhoud
utiliteitsbouw

Weerselosestraat 32, 7636 RL Agelo, T 0541 - 670 050, E info@heerink-bouw.nl, I www.heerink-bouw.nl



Showrooms in
Ootmarsum en Baarn

busscher-serres.nl

POSTEL
LOONWERK & TRANSPORT

- AGRARISCH LOONWERK
- GRONDVERZET
- ZAND & GRIND
- CONTAINERVERHUUR
- TRANSPORT
- MECHANISATIE

Wiemselweg 5 | 7634 PX Tilligte

POSTEL.NL





Woordje van de voorzitter

Dames, heren en feestvierders van de Siepelstad,

Een nieuw carnavalsjaar en wat hebben we er weer zin in! Een jaar met veel nieuwe gezichten, een nieuw thema en natuurlijk een nieuw trio. Om te beginnen hebben een aantal trouwe bestuursleden plaatsgemaakt voor vers bloed. Tessa Arens bijvoorbeeld, zij heeft zich jarenlang ingezet voor de kledingcommissie. Tessa wordt vervangen door Iris Koldemeule. Ook Rens Oortman is gestopt als vorst en zal vervangen worden door Dirk Huusken. Rens zal nog een jaartje feest vieren bij de Raad van 11. Stan Zeevat, verantwoordelijk voor de activiteitencommissie en technische commissie, is vervuld voor Mart Weusthof en Nick Veldhuis.

Het nieuwe thema van De Siepeljonkers is: Het Oude Egypte. Een mooi thema waar de wagenbouw en kledingcommissie goed mee uit de voeten kunnen. De sfeer in de loods is goed. De wagenbouw werkt met een jonge, hechte groep aan de wagen. Ook bij de kledingcommissie lopen de zaken op rolletjes. Dit jaar werkt de kledingcommissie voor het eerst met foam, wat de Egyptische pakken nog mooier zal maken!

Dit is voor mij het laatste jaar bij De Siepeljonkers. Wout Velthuis zal volgend jaar het stokje overnemen. Ik ben enorm trots op deze mooie vereniging. Het is geweldig om te zien hoe we samen als een hechte groep een geweldige tijd beleven. De energie die iedereen met zich meebrengt, zorgt voor een ongelofelijk positieve sfeer. Het is niet alleen het plezier tijdens de feesten, maar ook de onderlinge omgang, de vriendschappen die groeien en de saamhorigheid die het tot een bijzondere ervaring hebben gemaakt. Ik zal het missen en ben blij dat ik het op deze manier kan afsluiten!

Alaaf en een carnavaleske groet,

Nick Hagedoorn
Voorzitter Siepeljonkers



De Siepeljonkers



Raad van Elf



Bestuur



Kledingcommissie



Wagenbouw



Kapabel



MEER SIEPELJONKERS



Proclamatie

**VANDAAG 'N ELFDN VAN DE LOUWMOAND VAN 'T JOAR
TWEEDOEZENDVIERENTWINTIG BIN IK, MARKIES MART,**

**bie de gratie van de Siepejonkers en Siepjonkerwiefkes, 't Bestuur en van Vorst Dirk met zien'
doarn Road van Elf, kozn tot 'n zesntwintigstn Markies van de Stad Oatmössche:**

- Ten earstn** Wie verwacht dat oonze kamereu in witte blouse op De Witte Blous'n Oamd bint.
Ten tweedn Wie verwacht dat oonze oale leu wat te etten en te dreerken regelt veur 't hele gevolg op carnavalszaoterdag.
Ten daardn Wie verwacht dat de hofdames op Rosenmontag een ambachtelijk ontbijt regelt veur 't trio en leu die doar bie heurt.
Ten veardn Wie verwacht dat Jasper Schurink de Bok op Siepeldinsdagoamd dit joar twee bulten gef!
Ten vijfdn Wie verwacht 'n onmeunige afterparty noa 't Siepelhangen bie de Regiobar.
Ten zesdn Wie verwacht dat De Road van 11 'n spectaculair optreden met lichtshow gef bie de boetenresidentie.
Ten zeumdn Wie verwacht dat onze voetbalteams ne sfeeractie op touw zet veur de optocht in Oatmössche.
Ten achtsn Wie verwacht dat hoffotograaf Mats onnz dit joar veurzöt van gouden kiekjes.
Ten neegndn Wie verwacht dat 't bestuur van De Siepeljonkers noa dit carnavalsseizoen 'n prachtign Siepeljonkerdag organiseert.
Ten tiendn Wie verwacht dat Pro-Merchandise onnz veurzöt van 'n mooi andeenkn van dit carnavalsjoar.
Ten elfdn Wie vewocht dat alman zich hoalt an oonzn liefsprök:



**Oonder de Egyptische
zön bint wie op avontuur,
De Jonkers viert carnaval
tot 't leatste uur.**

Grootspreker van kleen formaat tusn twee grote kearls.
Onmeundig leefhebber van vrijgezelle vrouleu.
Mooisten goudgemutsn Jonker van allemaal.
Slim en vernëmstig agendabeheerder, den zölf aait te laat is.
Onwies veurstander van good gebulte kameel'n.
Kleanstn Farao mear hef de grootstn piramide.
Enign echten zoaterdagoamdkroegofsloeter den pas zundagmiddag wakker wod.
Vrijgezelligsten kearl den oetkik noar sien Cleopatra.
Feestelijk Vlaggenhanger bie oetstek.
Goodmoods regelmeester van de Siepeljonkers.
Hee is de zesentwintigstn Markies van de Siepeljonkers van de veste Oatmarsheim.





Mart

Naam: Mart Weusthof

Bijnaam: Mini

Leeftijd: 24

Werk en functie: Commercieel medewerker bij Pro-Merchandise

Zoon van: Rudi & Hanny Weusthof

Broers/ zussen: Koen & Tijn

Is er al een Cleopatra: nog niet...

Markies, had je al een voorgeschiedenis binnen de carnaval?

Jazeker, in 2018 ben ik door oud Markies Jesse 1 gevraagd of ik bij de RV11 wou komen. Na 1 jaartje RV11 gedaan te hebben was er wel meer drang om mij meer in te zetten voor de vereniging. Het eerste jaar meegelopen bij de feestcommissie. Hierbij eindigde ook de RV11 en werd dit overgenomen door het bestuur van de Siepeljonkers. Verder dit jaar samen met Jill Rouwers de activiteitencommissie overgenomen. Daarnaast geboren en getogen in de Bodelswingstraat waar ze ook goed weten hoe je carnaval moet vieren.

Waar kunnen wij je eventueel nog meer van kennen?

Van de voetbalvereniging KOSC, hier voetbal ik in het 5e elftal. Daarnaast ben ik vaak in de stad te vinden en werk ik af en toe bij 'n Deurloop achter de bar.

Wanneer ben je benaderd en kun je dit beschrijven?

Het was op maandag 12 juni toen Nick Hagedoorn vroeg of ik wilde helpen bij het organiseren van een zeepkistenrace. We spraken af bij de Molenberg om de mogelijkheden daar te bekijken.

Plotseling dook er een zwart busje achter me op en sprongen er twee farao's uit.

Ze renden op me af, deden me een masker op en blinddoekten me voordat ze me in de bus duwden. Na een tijdje rijden kwamen we aan op een versierde locatie. Ik hoorde spannende Egyptische muziek uit de speakers komen en werd gevraagd of ik de Markies van 2024 wilde worden. De rest is geschiedenis.

Wie zijn je adjudanten en waar ken je ze van?

Laten we beginnen met Thijs Hulskotte, Thijs ken ik al van jongs af aan. We zijn al bevriend sinds de basisschool en hebben dan ook meerdere vakanties met elkaar gevierd. Nick Hagedoorn ken ik voornamelijk van mijn tijd bij de carnaval. In deze periode hebben wij een hele hechte band opgebouwd.

Wat mogen wij van jou/jullie verwachten tijdens dit carnaval?

Wij zijn een trio dat veel ervaring heeft in het vieren van carnaval.

Waardoor wij weten hoe we een feestje moet vieren en we voor veel gezelligheid zorgen in onze regeerperiode. We zullen ervoor zorgen dat er weer carnaval gevierd kan worden voor jong en oud.

Wat is je toegevoegde waarde aan dit trio?

Om ervoor te zorgen dat het een ontzettend gezellig periode gaat worden.

Waar we met ons drieën een trots op terug mogen kijken.

Onder welke lijfspreuk zul jij dit carnaval gaan regeren?

Onder de Egyptisch zön bint wie op avontuur,

De Jonkers viert carnaval tot 't laatste uur.



Nick

Naam: Nick Hagedoorn
Bijnaam: Hagi
Leeftijd: 26
Opleiding: PABO
Werk en functie: Leerkracht Basisonderwijs op basisschool De Leemstee (groep 7)
Zoon van: Gerke & Petra Hagedoorn
Broers/ zussen: Diede & Boet
Is er al een Cleopatra: hofdame Liselotte

Adjutant, had je al een voorgeschiedenis binnen de carnaval?

Ik heb drie jaar bij de Raad van Elf gezeten en dit is mijn vijfde jaar als voorzitter.

Wanneer ben je benaderd en kun je dit beschrijven?

Nadat Mart, na een spannende ontvoering, had aangegeven de 26e Markies van de Siepeljonkers te wilde worden, mocht hij twee adjudanten kiezen. Na een week van twijfel gaf Mart tijdens een geheime vergadering aan dat Thijs en ik zijn adjudanten moesten worden. Volgens mij op 21 juni. Echt super gaaf, aangezien Mart en ik in een korte tijd goede vrienden zijn geworden.

Wat is je toegevoegde waarde aan dit trio?

Ik zit vol energie, kan goed het overzicht bewaren en zet graag mijn flauwe grapjes in om mensen aan het lachen te maken! En in het algemeen ervoor zorgen dat iedereen bij De Siepeljonkers een geweldig carnavalsjaar beleeft.

Wat is je persoonlijke motto voor dit carnaval?

Doe wat je leuk vindt.

Thijs

Naam: Thijs Hulskotte
Bijnaam: Hulsie
Leeftijd: 24
Opleiding: Bouwkunde
Werk en functie: Accountmanager bij Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Zoon van: Wim & Anita Hulskotte
Broers/ zussen: mijn zusje Jonne
Is er al een Cleopatra: jazekeer, hofdame Bodéra

Adjutant, had je al een voorgeschiedenis binnen de carnaval?

Ik zit bij de Raad van Elf en bij de Financiële commissie.

Wanneer ben je benaderd en kun je dit beschrijven?

De dag voor dat ik op vakantie ging gebeld door 'voorzitter Nick', met de vraag om adjudant te worden. Na jarenlang Raad van Elf is weigeren eigenlijk geen optie, ondanks dat, toch spannend om ja te zeggen tegen een Markies waarvan je niet weet wie het is... Nick bleek later mijn compagnon te zijn met Mart als Markies, twee goede vrienden.

Wat is je toegevoegde waarde aan dit trio?

Ik denk een stukje relativeren, want er mag best iets misgaan met carnaval. Verder mijn flauwe grappen en een heleboel gezelligheid.

Wat is je persoonlijke motto voor dit carnaval?

Niets is belangrijker dan iets anders!



Maak kennis met het trio van 2024



De Siepeljonkers



Grappig sarcastisch
Serieus
Gezond eten
Vergaderdier
Goed eten
Carnavalist
Country rock
Betrouwbaar
KOSCA
Slagboom
Eigenwijs
Meester Nick
Sociaal
Nestor
Sportief
Zondag
Deurloopdag
Sociaal
Verbetert graag
Andre Hages
PSV
Weet niet van naar huis gaan
Lief
Organisatorisch
Actief
Altijd een lach
Tuislerend oor
Staat drie keer per dag onder de douche
Altijd te laat
Sportief



AUTOBEDRIJ MENSINK
DENEKAMP BV

VOLVO SPECIALIST

AUTOBEDRIJ MENSINK DENEKAMP BV
Sombeekweg 13 Denekamp
Telefoon 0541-351666

www.auto-mensink.nl
e-mail: info@auto-mensink.nl

schoonheidssalon
Elena

Winhofflaan 9, 7631HX Ootmarsum
T 06 - 47 65 66 26 | www.schoonheidssalon-elena.nl

BIZZSITE
AUTOMATISERING
OOTMARSUM

IT-twente

AZ Machinale Houtbewerking

Voor nieuwbouw en verbouw: kozijnen, deuren, (draaikiep)-ramen

Ottershagenweg 7 – 7637 PT Oud Ootmarsum
Telefoon 0541-221663 – aejzwers@gmail.com

He Siepels
WIE GOAT EEN ONMEUNIG MOOI FEESTJE BOUW'N!

VOOR IEDER FEESTJE, BRUILOFT OF EVENEMENT VERHUREN WIJ HET PERFECTE ASSORTIMENT!

WAT GA JIJ ORGANISEREN?

westerhuis
VERHUUR

VOOR INSPIRATIE GA JE NAAR WESTERHUISVERHUUR.NL

ONDERDEEL VAN **eventr**

ROUWERS
GASTVRIJHEID OP Z'N TWENTS

Hapjesbuffet
Barbecue
Stamppotten
Vergaderingen
Diners

Catering
Brunchen
Koffietafels
Koud buffet
Warm buffet

Contact:
Tel: +31 (0)541 – 29 12 05
Mail: info@caferestaurantrouwers.nl
Web: www.caferestaurantrouwers.nl

LAUTRATEx

Viert CARNAVAl in Siepelstad!

Weverij en Confectie van waszakken & containerhoezen.
Argonstraat 136, 2718 SP Zoetermeer +31 79 3616708
De Mors 108, 7631 AK Ootmarsum +31 541 291707
Galgenveld 1, 7631 BS Ootmarsum +31 541 292522

Ootmarsum

Pittoresk kunstenaarsstadje of crimineel bolwerk?

Zelf was ik tot voor kort niet zo van de complottheorieën. Ik zie de logica er niet van in om mensen te laten denken dat de aarde rond is, terwijl deze eigenlijk plat zou zijn. Wat winnen ze ermee? Willen ze voorkomen dat we van de rand afpissen? En waarom zou de overheid mij willen chippen door middel van een coronavaccin, terwijl ik Tinder en Snapchat de hele dag toestemming geef om iedereen en z'n moeder mijn locatie te laten zien? Het leek al die tijd volkomen onlogisch. Maar inmiddels vrees ik dat ikzelf, en wellicht wij allemaal, onderdeel uitmaken van iets groters.

Ik neem u mee naar een koude regenachtige dinsdagavond, nog niet zo lang geleden. Boven op de Kuiperberg was ik, als onderzoeksjournalist van deze krant, illegaal knalvuurwerk aan het afsteken in een poging de waarheid omtrent een andere lokale - en recreatieve - mythe te achterhalen. Plots werd ik aangesproken door een voor mij onbekende man in regenjas. Hij vroeg mij of ik bekend was met een online platform, genaamd 'de Tam Tam van Ootmarsum'. Een op het oog onschuldige Facebookpagina, waar met name lokale ruilhandel lijkt plaats te vinden en mensen elkaar wijzen op gevonden voorwerpen en weggelopen dieren. Deze man had echter reden om te vermoeden dat er een zee aan sinistere praktijken achter deze pagina schuilgaat. En na grondig onderzoek te hebben verricht, kan ik helaas niet anders dan concluderen, dan dat deze man in regenjas het wel eens bij het juiste eind zou kunnen hebben.

"Van de ene verbazing in de andere"

Wie een blik werpt op deze pagina, valt al snel van de ene verbazing in de andere. Burgers die van mening zijn dat er zich in het geheim goed vermomde Neanderthalers tussen de inwoners van Ootmarsum schuilhouden, of een anonieme deelnemer die mensen oproept een Instagram-account aan te maken, omdat haar eveneens anonieme dochter geen Facebook heeft. Verdacht, vindt u niet? Vanwaar deze oproep om mijn persoonlijke gegevens kenbaar te maken aan dit soort malafide 'sociale' netwerken? Het wordt echter nog erger. Weer een ander roept namelijk op tot het afnemen van DNA bij de Ootmarsumse bevolking, zogenaamd "om te achterhalen wie zijn grofvuil steeds langs de kant van de weg dumpt." Ik zie het als niks meer dan een slecht verholde poging om mij - en u - onderdeel van het systeem te maken. De redactie van deze krant heeft uiteraard de oprichter





van deze pagina benaderd voor wederhoor, maar kreeg het deksel op de neus. Eveneens verdacht? Dat laat ik aan u. Maar ik ging nog verder down the rabbit hole. In het kader van mijn onderzoek sprak ik eerder deze maand af met een goed ingevoerde anonieme bron. Deze persoon zou mij, naar eigen zeggen, meer kunnen vertellen over het, en ik citeer: "sinistere bolwerk" dat schuilgaat achter deze online gemeenschap. Hij zou mij uit eerste hand kunnen vertellen wat de achterliggende agenda is van deze operatie, waar volgens hem "de boodschap van Satan wordt verkondigd, verpakt in vriendelijk ogende berichten."

Ik zou deze persoon ontmoeten na afloop van een persoonlijke afspraak in een nabijgelegen dorp, maar tot dit samenkomen kwam het nooit. Deze geheime locatie is om verschillende redenen alleen per fiets te bereiken, maar eenmaal weer aangekomen bij de bushalte vanwaar ik vertrokken was, zag ik tot mijn grote afschuw dat die van mij plots op slot stond. Een meesterzet, en onmiskenbaar het werk van een saboteur. Van mijn bron heb ik sindsdien niets meer vernomen, waardoor mij het tragische vermoeden treft dat de duistere figuren achter dit bolwerk, hem voor goed monddood hebben gemaakt. Tot een afrondende conclusie in dit onderzoek ben ik zodoende



 17 oktober 2023 · 🌐

Sleutels zijn opgehaald

Goeiemorgen,

Ik heb zojuist bij de bushalte een fiets voor iemand op slot gezet. Degene van wie de fiets is mag mij een bericht sturen om de sleutel (na beschrijving wat er ong aan hangt) bij mij op te halen.

"Laat nooit uw fiets onbeheerd achter"

nog niet gekomen, maar desalniettemin voelt het als mijn plicht u te waarschuwen. Mocht u een verloren sieraad weer in uw bezit krijgen via de Tam Tam, controleer deze dan op afluisterapparatuur. Laat een erkend dierenarts uw teruggevonden poes eerst op recent aangebrachte chips controleren, en komt u een Neanderthaler tegen op straat, ren dan de andere kant op en schreeuw om hulp in minstens drie verschillende talen. Maar bovenal: laat nooit uw fiets onbeheerd achter met de sleutel nog in het slot. Voor u het weet valt u ten prooi aan iemand - of iets - die ogenschijnlijk vriendelijk probeert te helpen, maar ondertussen op een gewiekste manier uw leven saboteert. U hoorde het hier voor het eerst. Wees gewaarschuwd.

ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION



Siepelhangen

IN HET DIGITALE TIJDPERK



Oorsprong

In 1965 trokken een aantal rebelse Othmarridders de stoute schoenen aan en begonnen als een soort protestactie een eigen clubje, beter bekend als 'De Siepelopers'. De Siepelopers introduceerden het welbekende Siepelhangen, een traditie binnen het Ootmarsumse carnaval was geboren.

In de beginjaren lukte het de Siepelopers om heel Ootmarsum te voorzien van de befaamde Siepel aan de deur. Er werd verzameld bij Stadcafé "In Den Guldene Crone" en wanneer alle deuren in het Siepelstadje waren voorzien, keerden ze hier ook weer naar terug. Als beloning voor alle inspanningen stond er in de keuken een overheerlijke biefstuk voor de siepelhangers klaar.

Verbinden

Het siepelhangen vervult nog altijd een prominente rol binnen het Ootmarsumse carnaval. Zo komen er van heinde en verre 'Oud Ootmarsummers' terug, om samen met hun (jeugd)vrienden de siepels te verspreiden over ons mooie stadje. Eén van de prachtige voorbeelden van hoe carnaval binnen én buiten Ootmarsum een verbindende factor is.

Naast dat er zo'n driehonderd siepelhangers buiten op straat veel plezier met elkaar beleven, komen ook vele groepen thuis bijeen om de siepelhangers te ontvangen. Zo zijn er in verschillende straten bordjes te vinden met 'Siepelhangers kunnen aanbellen' of 'Siepelhangers de deur staat open'. Zo vieren verschillende groepen de start van het carnavalsweekend in Ootmarsum!

Slimme deurbel

Hoewel sommige inwoners zitten te springen dat de siepelhangers binnen een borrel komen drinken, kiest een groot aantal inwoners ervoor om een natje en een droogje klaar te zetten op de oprit of aan de voordeur. Initiatieven die uiteraard zeer worden gewaardeerd! Echter dreigt er in dit digitale tijdperk een groot gevaar... met een steeds meer polariserende samenleving, hangjeugd op straat en steeds meer westenaren die zich vestigen in Ootmarsum, wil de échte Ootmarsummer maar één ding... zich veilig blijven voelen! En wat biedt nu meer veiligheid dan, jawel, een 'slimme deurbel'. Oftewel een deurbel die afbeeldingen en filmpjes maakt op het moment dat er beweging wordt gedetecteerd. Jammer genoeg worden deze slimme deurbellen niet uitgezet tijdens het siepelhangen....

Betrapt

Een jonge groep hangers gaat vrijdag 17 februari 2023 voortvarend te werk aan de Stobbenkamp. Bij elk oprit en elke voordeur wordt nauwlettend in de gaten gehouden of er een drankje/hapje klaar staat. Wanneer het 'raak' is slaakt er een kreet van vreugde en wordt het wandeltempo opgevoerd om snel aanwezig te zijn bij de desbetreffende voordeur. De heren verzamelen zich rond de alcoholische versnaperingen en hapjes en beginnen zich zowaar 'thuis' te voelen, ook al staan ze buiten in de kou. Eenmaal met een biertje in de hand kunnen ze het er even goed over hebben. Over de laatste nieuwtjes, het werk of nog veel belangrijker: of iedereen nog wel nachtelijk actief is momenteel. Volledig tot in detail werd gesproken danwel opgeschept over de hoeveelheid van plaatsvinden, de duur en de wijze waarop. Belangrijke informatie om van elkaar te weten, dat valt niet te betwisten. Maar, precies op dat moment "DING DONG", één van de heren is tegen de digitale deurbel gaan hangen. Een catastrofale beginnersfout. De vrouw des huizes doet vriendelijk de deur open en ineens blijken de heren het over een totaal ander onderwerp te hebben, een knap staaltje acteerwerk. Na een leuk gesprek met de bewoonster vervolgen de siepelhangers hun weg om de taak van die avond verder te volbrengen.

Carnavalszaterdag, 'The day after'

Na de sleuteloverdracht en de carnavalsoptocht begint in de Siepelstad het dweilen. Daar wordt al snel één van de bewuste siepelhangers aangesproken door een man. Het blijkt de mannelijke bewoner van het gevreesde adres te zijn. Juist, herkend en volledig op de hoogte van elk woord wat gedeeld is op het plaats delict. Eén geluk voor de siepelhangers: er wordt een herenakkoord gesmeed en de beelden zullen keurig in beheer van de deurbeleigenaar blijven. Dit loopt dus met een sisser af, maar siepelhangers wees gewaarschuwd:

Schreeuw niet enkel bij het waarnemen van aangename drank- of etensgeschenken, maar alarmeer andere siepelhangers voor het moderne gevaar op de Ootmarsumse straten:

de slimme deurbel.





SpengelinkTegels
uw voordelige tegel speciaalzaak

De Mors 63 | Ootmarsum | Tel. 0541 - 29 18 69

www.spenkelink.nl



Wortelboer
Linen

ontwerp • aanleg • onderhoud

0541 - 29 37 73

A.D.K.

Interieurbouw / advies op maat



WIE WENST
ALLE SIEPELS
EEN
KLEURRIEK
CARNAVAL



ZEELENBERG METAAL
STAALCONSTRUCTIES



FYSIOTHERAPIE
VLOON

Ootmarsum
'De Molenborgh'

Tilligte
'MFA Terra Nova'



tel: 0541 - 291664
www.fysiotherapievloon.nl

GROENTEBROERTJES
GEBR. VAN GEMERT BV



2024

Optochtinformatie

Aanmelden via www.othmarridders.nl/inschrijven-optocht
Start optocht 13:30 uur vanaf de Mors

Startgeld

Categorie A Vanaf 50 personen € 200,-
Categorie B 25 – 49 personen € 100,-
Categorie C 6-24 personen € 50,-
Categorie D 1-5 personen € 25,-

Prijzen

Beste nieuwkomer € 50,-
Geinprijs € 50,-
Jeugdprijs € 25,-

Na afloop van de optocht zullen de Prins en zijn adjudanten om 15:30 uur bij van der Maas de prijzen uitreiken.

Een woordje aan de deelnemende wijken

Graag willen wij extra aandacht voor alle (nieuwe) wijken en deelnemers die zich nu al hebben opgegeven voor de optocht in Ootmarsum. Wij zijn onmeunig trots dat er weer in grote getale mee wordt gedaan en hopen op nog meer aanmeldingen!

Mascotte

We hebben dit jaar een wel heel bijzondere gast met carnaval.
Spot jij onze nieuwe mascotte tijdens de optocht?

Snoeppoort

Na afloop van de optocht kunnen alle kinderen een gratis snoepzakje komen ophalen bij de snoeppoort. De ingang van de snoeppoort bevindt zich in het straatje 'het Pläske' ter hoogte van Pieck Fijn.

Kapellen

Ook dit jaar zijn er weer grandioze kapellen te beluisteren op verschillende locaties langs de route. Wij hopen dit jaar op een mooie, lange en vooral onmeunig gezellige optocht!

Oproep

Voor iedere woning gelegen aan de optochtroute, heeft de optochtcommissie een gele en blauwe vlaggenlijn, deze zal t.z.t. in uw brievenbus zitten. Aan eenieder de oproep om deze vlaggenlijn voor de start van optocht op te hangen. Zo zorgen we er samen voor dat de optochtroute carnavalesk is. Daarnaast probeert de optochtcommissie om de route autovrij te krijgen. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om uw auto op eigen terrein te plaatsen en anders op de gratis parkeerplaats bij de Stadsweide te parkeren.



Plattegrond Route Optocht



Eerste stege - Winhofflaan - Profietstraat - Vijverstraat - Cellenkampstraat - Odemarusstraat - Denekamperstraat
Oostwal - Radboudstraat - Smithuisstraat - Palthestraat - Oldenzaalsestraat - Grotestraat - Schiltstraat - Marktstraat





Carnaval,

Straten worden mooi versierd,
om oorspronkelijk de vasten goed te kunnen 'overleven'
wordt in de dagen voor Aswoensdag
van oudsher groot feest gevierd!

Muziek klinkt overal, joa leu, het is weer carnaval!

Al ben je prinses, piraat, Maya de bij of kapitein, doe lekker gek,
jij vaart je eigen koers & mag vandaag iedereen zijn.

In de kroegen vallen de eerste zoenen... er wordt veel bier getapt,
gelachen en gegrapt. En voordat je het weet,
kunnen ze jou alweer het café uit boenen...

Ook al zijn we met nog zoveel,
de kapel zorgt voor een prachtig enthousiast- muzikaal geheel.

Er volgt vaak een polonaise, zonder enige ritme en maat,
gewoon lekker losjes met de heupjes,
in de kroeg of op straat.

Hordes met mooie praalwagens
en vrolijk geklede mensen komen voorbij,
een prachtig kleurenscale,
hier wordt toch ieder mens van blij.

Maak lol, proost en verbind, wees altijd dat blije KIND.
Let vandaag niet op de tied,
LEEF, DANS- ZING & bovenal GENIET!

ALAAF!!



Geschreven door: Nadine Maseland-Kroezen



10 jaar
Chapeaux
in Twente

Je merkt het verschil!



Kom langs of kijk op: chapeaux-schoenen.nl

Marktstraat 5, 7631 BX Ootmarsum ☎ 0541 - 366 777



Wij wensen iedereen een
fijn carnaval
en graag tot ziens
in Klein Oatmöske



**GLEASKE OP?
LOAT OE RIED'N!**

TAXI
STAND
PLAATS
BROOKHUIS

BROOKHUIS
TAXIVERVOER VERKEERSSCHOOL BUSREIZEN



NVM
funda

En we gaan **nog**
niet naar
huis! Nog
lange **niet,**
nog lange
niet!

Kock van Benthem Makelaars | Dichtbij thuis!
www.kvbm.nl



KOMMERI
EERSTEDIGER VERKOPER

Opvangstijden
Di - Vr 10:00 - 17:30 uur
Za 10:00 - 17:00 uur
Zs 18:00 - 17:00 uur

Contact
Kavelpin 23A
7601 EW Ootmarsum
Tel. 0541 292628
www.kommeri.nl
info@kommeri.nl

KOMMERI
EERSTEDIGER VERKOPER

Voor een werkbare inrichting van
natuur en leefomgeving



GERWERS
WEGEN / WATER / GROEN

Damweg 22 7634 PC Tilligte
Tel.: 0541 22 1444 Fax: 0541 22 1461
www.gerwers.nl

Opperslepper Luuk 1

Metsleppers Niek en Gerben



Met dit kapabele trio
krijg dit joar gin gezeur
Wie knapt d'r op en pakt wa deur





Proclamatie

Wie verwacht:

- Dat de Oale Garde en 11 oprichters met zien allen met goat met het openen van de boet'nresidenties
- Dat de wagenbouw nen modeshow gef tijdens het waag'naanbied'n in de optochtpakken (ook de damespakken)
- dat Kapabel zundag noa de opkomst, 'n deuntje spölt tijdens het versier'n bie de Opperslepper
- Dat de kamereur metloopt in de optocht van Oatmöske, met as thema: Hesselink BV
- Dat de kledingcommissie zorgt veur het ett'n tijdens het waag'naanbied'n
- Dat Yaron Gosseling en Teun Snoeijink van dee goudgele sapjes rond brengt as oons'n Botteliers
- De burenen van de Opper en Metsleppers de buurt helderop goat versier'n
- Dat Teun Hemme het trio oaweral hen brengt als Hofchauffeur
- Dat de kamereur zondagmorg'n noa de opkomst, um 10 uur bie de Opperslepper aanwezig bint um te help'n met het opbouw'n van de feesttent
- Dat Niek Niemeijer iedereen mooi vastlegt as oons'n Hoffotograaf
- Dat Koen oude Weernink, Hazes geet zing'n tijdens het dweil'n in Oatmöske bie het Stadscafe

Opperslepper Luuk

Naam Luuk Hesselink

Bijnaam Poekie

Leeftijd 26 jaar

Zoon van Jan en Ursula Hesselink

Broers/zussen Mark, Laura en Guus

Relatie met Knuffel Nijlpaard

Dagelijkse bezigheden (werk/ hobby's)

Dagelijks voorzie ik mensen van jong tot oud van werkzaamheden, met een daarbij uitstekend salaris. Daarbij ontzorgen wij bedrijven in hun werkzaamheden, kortom van grote toegevoegde waarde. Vind het mooi om alles goed te organiseren dat alles in de juiste banen loopt, dat de mensen en bedrijven tevreden zijn.

Mag graag uitgaan met kameraden, lekker biertje drinken en mensen de gek aan steken.

Omschrijf je Metsleppers elk in één zin

Gerben De geilste man van heel Agelo, wie altijd keurig in de kleren loopt met de dikste portemonnee

Niek De man die liever praat over een laptop dan over een lekker wijf, en dus vaker pist dan dat hij ermee klaarkomt



Metslepper Niek

Naam Niek Eertman

Bijnaam Bleumink

Leeftijd 26 jaar

Zoon van Fons en Brigitte Eertman

Broers/zussen Broer Mart en Zus Michelle

Relatie met -

Dagelijkse bezigheden (werk/ hobby's) Ict'er bij Bizssite

Maak af Wist je dat de Opperslepper 2x per dag al zijn geld omdraait om broei te voorkomen.



Metslepper Gerben

Naam Gerben Rouwers

Bijnaam Rutger

Leeftijd 26 jaar

Zoon van Herman en Jacqueline Rouwers

Broers/zussen Anne Rouwers

Relatie met Merle Molendijk

Dagelijkse bezigheden (werk/ hobby's)

Café Restaurant Rouwers, kameraden, tuinwerkzaamheden



Maak af

Wist je dat de Opperslepper zulke grote oor'n hef, 't bint net schotels. Je kunt d'r RTL4 met ontvang'n.



Gezamenlijke vragen

Hoe gaan jullie het thema 'HSV in de ruimte!' tot uiting brengen?

We gaan ons sowieso een keer van de planeet zuipen

Is er volgens jullie buitenaards leven in de ruimte? Waarom?

Dat moet wel er lopen bij De Hènige Slepveënt genoeg rare wezens rond die kunnen nooit op deze aardkloot geboren zijn voorkomen



ESSELINK BV.

VOOR ECHTE DOORPAKKERS



Marieke Groot Koerkamp
HAIR
ARTIST

06 537 933 36
www.mgk-hairartist.nl



Sigarenspecialzaak Jos Brummelhuis
• Lectuur • Wenskaarten • Kantoorbenodigdheden • PostNL •

Onmensig veel plezier. en kom lie ons weer!



Aleandro
your mediterranean place

pizza's - shoarma - pasta's - schotels - grill

Marktstraat 20 - Ootmarsum
Tel.: 0541 - 293883

OOK ADVERTEREN IN DE SIEPELOCHT?

MELD JE BIJ IEMAND VAN HET ADVERTENTIETEAM (ZIE COLOFON).



de Trias Zottika

Sponsorgroep van de Othmarridders

De Trias leden maken het door hun financiële bijdrage mogelijk dat CV de Othmarridders zoveel activiteiten kan ontplooiën!







EEN HEEL MOOI CARNAVAL GEWENST!

Heisterkamp
TRANSPORTATION SOLUTIONS



www.heisterkamp.eu